



YENİDEN HERDEM GAZZE'DE KADIN OLMAK



HERDEM DERGİSİ
'BİR DEĞİRMENDİR BU DÜNYA'

İmtiyaz Sahibi	Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Adına Fatih TEZCE
Genel Yayın Yönetmeni	Faruk MÜRTEZAOĞLU
Editörler	Emine GÜRSÜL Betül AYVAZ Emine OĞUZ
Yayın Kurulu	Efza Nur ÖZTÜRK Semiha BİLİCİ Zeynep TORUN Şevval KAPLAN Betül KÖSE Defne EROL Halime Tuana ÖZTÜRK Ecrin Nur KAYA Ecrin Sena TÜRKMEN Erva ORTA Yağmur SEKMEN Belinay SERDAR Berra SÖYLEMEZ Melike DOĞAN Büşra ALAN Azra Nur BOZDEMİR Zeynep Kübra YILMAZ Sevgi SÖNMEZ Hayrunnisa ÖZTÜRK Dilara İMANCI
Adres	Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fatih Mahallesi Albay Yakup Selim Tomaç Caddesi Numara 1 Bafra 758679@meb.k12.tr 362 543 07 54

Facebook: Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

X:@Bafra_kız_ahl

Instagram:@bafra_kahl

Youtube:Bafra Kız AİHL

İletişim

Dayanak

MEB Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

“KADINLAR İNSANDIR BİZ İNSANOĞLU”

*“Her dem yeniden doğarız/
Bizden kim usanastı”
(Yunus Emre)*

Şair Yunus, bu dizelerini 12. Yüzyılda söylemiş. Yunus Emre'nin yaşantısından yola çıkarak verdiği mesajını bugün de anlayabiliyoruz. Verilen mesajlara kapalı değiliz...

O yüzyıldan bu yüzyıla değişen nedir; toprak aynı, su aynı, hava aynı, Filistin aynı... Sapan taşlarıyla medeniyet inşa etmeye çalışan Gazzeli bir kadının her dem yeniden doğuşuna tanıklık eden bu dünya da aynı...

Dünya... Öncesi ve sonrasıyla dönmeye devam ediyor. Coğrafi bilgi şudur: Dünya kendi eksenini etrafında dönünce gece olur gündüz olur, gün olur saat olur zaman olur. Peki, insan kendi etrafında dönüp durunca ne olur?

Batılı insan Ukrayna'yı görür, Filistin'i görmez; Meksika duvarını görür de Halep'i görmez. Kulakları var duymaz, gözleri var görmez.

Her dem yeniden doğanların telaşlı bir sesi vardır. Bu telaşta biraz acemilik, biraz ürkeklik, çokça da cesaret vardır. Her dem yeniden doğmanın elbette ayrı bir tadı vardır.

Yeniden doğmanın sancısını şaire göre hep çocuklar çekmiştir; o yüzden değil midir ki, yeniden doğan her çocuğun ağlayarak dünyaya merhaba demesi... Bu dünya sürgün evi...

“Herdem” yeni bir “dem”, yeni bir “her”... Herdem bir okul dergisi. Bir okul bir ekol olmanın heyecanını yaşıyor. Bir tırtılın kelebek olma heyecanını taşıdığı gibi...

Kapak konumuz “Filistin’de Kadın Olmak”. Kadın olmak demek Filistin olmak demek zaten... Neşet Ertaş’ın dediği yerdeyiz:” Kadınlar insandır, biz insanoğlu”.

Selam olsun başını eğip alnını dik tutan mazlum kadınlara...

Mevsim geçişlerinde üç ayda bir yayımlanacak dergimiz mübarek olsun. Nisan/ Bahar sayımızda görüşmek duasıyla.

İÇİNDEKİLER

- ☀ Filistin Tarhçesi.....
- ☀ Mescid-i Aksa.....
- ☀ Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar İçin Önemi....
- ☀ Nekbe'den Nekbe'ye.....
- ☀ 2024 İnsanlığın Düşündürdükleri.....
- ☀ Gazze'nin Onurlu Mücadelesi.....
- ☀ Gazze'de Anne Olmak.....
- ☀ Gazze'li Anneye Mektup.....
- ☀ Gazze'de Kadın Olmak Yazı.....
- ☀ Gazze'de Kadın Olmak Şiir.....
- ☀ Uykudan Haberler Şiir.....
 - ☀ BİZİM GÖZÜMÜZDEN.....
 - ☀ FİLM KÖŞEMİZ.....
 - ☀ Filistin'de Sinema Var Mı?.....
 - ☀ The Tower Film Yorumu.....
 - ☀ KİTAP KÖŞEMİZ.....
 - ☀ Bir Değirmendir Bu Dünya.....
 - ☀ Diken Ve Karanfl.....
 - ☀ BOYKOT.....
 - ☀ Neden Boykot.....
 - ☀ Neden Boykot Yapmalıız.....
 - ☀ Boykot İşe Yaradı Mı?.....
- ☀ Filistin Playlist.....
- ☀ Bizim Sesimiz.....

Müslüman idaresi ardından "Selam Yurdu" olarak anılan Filistin ve Kudüs: İngiliz yönetimi, Haçlı seferleri ve işgalci İsrail dönemlerinde gözyaşı ve kanın başkenti oldu.

v 2 Mart 1917

İngilizlerin Filistin'e ayak basmasından tam bir gün sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour Siyonistlerden önemli bir isim olan Rotshchild'a bir mektup yazdı. Filistinde Yahudilere toprak vaadinde bulundu. Bu olay "Balfour Dekorasyonu" olarak tarihe geçti.

v 1 Haziran 1920

Filistin'e gelen Yahudiler oradaki nüfusu kendi lehine çevirmek için "Haganah" isimli terör örgütünü kurdular. 1948'e kadar uzanan bu süreçte yüzlerce , binlerce kanlı eyleme imza atıldı.

v 1 Ekim 1922

Manda yönetimi sayesinde Filistin'de ilk kez nüfus sayımı gerçekleştirildi. Bu sayıma göre de %80'e varan kısmı Müslümanlar oluşturuyordu.

v 13 Şubat 1931

İngiltere Başbakanı Ramsay Macdonald "Kara Mektup" yayınladı. Bu mektup o güne dek Filistin'de Yahudilere yurt sözü veren en üst düzeyde bir metindi.

v 6 Eylül 1938

El-Bassa kasabasında isyan sırasında beş İngiliz askeri öldürüldü. Bunu bahane ederek elli Filistinliyi vahşice şehit ettiler.

v 22 Temmuz 1946

Filistindeki İngiliz merkezî olarak kabul görülen Kong David Oteli'nde Irgun teröristleri büyük bir bombalı saldırı yaptılar. Bu olay, modern anlamda ilk büyük terör saldırısı olarak kabul edildi.

v 14 Mayıs 1948

Saat tam olarak 16.00'da David Ben Gurion İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti.



v 2v 15 Mayıs 1948
Ürdün, Mısır, Irak ve Suriye'den oluşan Aral orduları
Filistin'e girdiler.

v 8 Ağustos 1949
Gazze'de Mısır hükümrancılığı başladı.

v 23 Ocak 1950
İsrail, hiç bir uluslararası kurallarına dayanmayan bir
kararla, Kudüs'ü başkent ilan etti.

v 14 Ekim 1953
Kıbya köyüne saldıran Ariel Şaron'un ifadesindeki birlik,
kırktan fazla Filistinli Müslümanı şehit etti.

v 1 Eylül 1957
Yaser Arafat, Fetih Hareketini kurdu. Filistin meselesinde
ilk ciddi oluşum meydana geldi.

v 11 Haziran 1967
Faslı Müslümanlar tarafından Selahaddin Eyyubi'nin
emriyle 1187'de kurulan Meğaribe Mahallesi, insanlar
evlerindeyken yıkıldı. İsrail, 780 yıllık bir maziyi yok etti.

v 21 Ağustos 1969
Mescid-i Aksâ'yakundaklama girişimi gerçekleşti. Nureddin
Zengi minberi yandı ve mescit ciddi bir şekilde zarar aldı.

v 15 Eylül 1970
Ürdünde çatışmalar büyüdü. Kara Eylül olayları olarak
bilinen bu süreçte binlerce Ürdünlü ve Filistinli hayatını
kaybettiği.

v 6 Ekim 1973
Yok Kippur savaşı başladı. Bu savaş on dokuz gün sürdü.

v 12 Ağustos 1976
Hristiyan militanlardan Lübnandaki bir mülteci kampı,
Telez-Zahar, saldırıya uğradı. Bu uzun süren çatışmalar
sonucunda iki binden fazla Müslüman şehit oldu.

v 26 Mart 1979
Mısır ve İsrail arasındaki barış görüşmeleri sonuçlandı ve
Camp David Anlaşması imzalandı.

v 3 Haziran 1982
Lübnan'a yönelik harekâta başlayan İsrail, Lübnan'ın
güneyini 2000'e kadar işgal altında tuttu.



v 16 Eylül 1982

Sabra ve Şatilla kamplarını Hristiyan Falanjist militanlar İsrail ordusuyla beraber bastılar. İki gün boyunca süren katliamda üç binden fazla Filistinli şehit edildi.

v 22 Temmuz 1987

Çizdiği "Hanzala" sayesinde Filistinlilere ümit olan Naci Ali Londra'da suikasta uğradı.

v 25 Şubat 1994

Filistin'in eski şehrinde, el-Halil, İbrahim Camii'ne saldırıldı. Bu olayda yirmi dokuz kişi şehit oldu. İsrail bu vesileyle camiyi işgal etti. Camiyi bir süre kapattı, geri açtığı anda ise caminin yarısı Yahudilerle tahsis edilmişti.

v 28 Eylül 2000

Ariel Şaron, işgal güçleriyle birlikte Mescid-i Aksâ avlusuna girdi. Protestoların artmasıyla birlikte İkinci İntifada başladı. Filistinliler, Muhammed Durra'nın şehit edilmesiyle sokaklara döküldü.

v 14 Nisan 2002

Ayrım Duvarı için onay çıktı. Bu sayede İsrail, Filistin'in köylerini birbirinden ayırdı.

v 11 Kasım 2004

Yaser Arafat vefat etti.

v 26 Ocak 2006

Hamas büyük üstünlükle seçimleri kazandı. İsrail, Hamas'ı tanımayacağını ilan etti.

v 1 Ekim 2006

Gazze'ye "Sonbahar Bulutları" operasyonu başladı. Bu operasyonda seksen iki Müslüman şehit edildi.

v 25 Şubat 2007

İsrail, Batı Şerida "Sıcak Kış" harekâtını başlatıp iki yüz elli Filistinlinin yerleşim alanını tahrip etti.

v 16 Mart 2011

İsrail, Gazze'ye havadan harekât başlattı. Bu süreçte yirmi Filistinli Müslüman şehit oldu.

16 Mart 2011

İsrail, Gazze'ye havadan harekât başlattı. Bu süreçte yirmi Filistinli Müslüman şehit oldu.



v 6 Kasım 2012

İsrail, Doğu Kudüs'teki bazı mahallelerde yeni konut inşaatını açıkladı. Yahudilerin, yasa dışı olan yerleşimlerini yasal hâle getirmek için kullanıldı.

v 8 Temmuz 2014

İşgalci İsrail, "Koruyucu Hat Operasyonu"nu başlattı. Beş yüz elli biri çocuk olmakla birlikte iki yüz bin yüz elli sekiz Müslüman 26 Ağustos'a kadar süren saldırılar neticesinde şehit edildi.

v 31 Ocak 2015

Mısır Hükümetinin, İzzeddin el-Kassam Tugayları terör örgütü olarak kabul edildi.

v 10 Mart 2016

Müslümanlara ait olan bin iki yüz dönümlük alan işgal edildi.

v 6 Aralık 1917

Donald Trump(ABD Başkanı) Kudüs'ü Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında İsrail'in başkenti olarak kabul etti.

v 15 Mayıs 2018

İsrail, ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protestoya kalkışan Filistinlilere ateş attı. Altmış sekiz Müslüman şehit oldu.

v 20 Temmuz 2018

İsrail'in hava güçleri, Gazze'ye saldırı gerçekleştirdi. Dört Müslüman şehit düştü.

v 10 Mayıs 2021

İsrail güçleri, Mescid-i Kasâda sabah namazının kılınmasından sonra Filistinlilere ve Mescid-i Aksâ'ya saldırdı.

v 21 Mayıs 2021

10 Mayıs'taki olay sonucunda iki yüz elli dokuz Filistinli şehit oldu.

v 7 Ekim 2023

Hamas "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. Binlerce füze atıldı, demir kubbeler delindi. İsraililerin çoğu takasta kullanılmak üzere esir alındı.

v 9 Ekim 2023

İşgalci İsrail'in saldırısında yedi yüz dört Filistinli şehit edildi.

v 11 Ekim 2023

İsrail, Gazzedeki insanı ihtiyaçların temini yasakladı.



v 12 Ekim 2023

Terör devleti, saldırılarını yoğunlaştırdı ve vefat sayısı bin üç yüzü aştı.

v 17 Ekim 2023

İsrail, Gazze'de bulunan 1882'den beri hizmet veren el-Ehli Baptist Hastanesini vurdu. Bu saldırıda en az dört yüz yetmiş bir kişi vefat etti. Bununla da yetinmeyip bir sonraki gün Nusayrat Mülteci Kampındaki bir camiyi de vurdu.

v 21 Ekim 2023

BM'nin genel sekreteri Guterrrs, ateşkes çağrısı yaptı fakat İsrail bu konuya geri dönmedi.

v 24 Ekim 2023

Terör devletinin hava harekâtı neticesinde seksenden fazla Filistinli şehit oldu.

v 27 Ekim 2023

İşgalci İsrail, en şiddetli operasyonunu yaptığı gecede elektrik ve internet hatlarını vurarak dış basınla olan ilişkiyi bitirdi.

v 29 Ekim 2023

Gazze Milli Eğitim Bakanlığı, İsrail saldırıları yüzünden çok fazla çocuğun şehit olmasından dolayı 2023-2024 yıllarında eğitim öğretim yılını sonlandırdı.

v 4 Kasım 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gazzedeki ölümlerden bizzat Netanyahu'yu sorunlu tuttuğunu" açıkladı.

v 6 Kasım 2023

El-Nasır Çocuk Hastanesindeki çocuklar vefat etti. Human Rights Watch (ABD merkezli) İsrail'in savaş suvu işlediğini dile getirdi.

v 9 Kasım 2023

İsrail, Gazze'nin kuzeyine çok şiddetli saldırılarını devam ettirdi. Kuzyedeki çatışmalar bu tarihten itibaren her gün dört saat ara verileceği açıklandı.

v 13 Kasım 2023

Türkiye, saldırıların durması için diplomatik yönden yardımlarını yoğunlaştırdı.

v 19 Kasım 2023

7 Ekim'den 19 Kasım'a kadar olan zaman diliminde beş binden fazla çocuk, saldırılarda hayatını kaybetti.

v 20 Kasım 2023

Saldırının kırk beşinci gününde İsrail Gazzedeki noktaları vurmaya devam ediyor. Toplan vefat sayısı on üç bini aştı.



v 1 Ocak 2024

İsrail Ordusu, Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesinin beklendiğini söyledi. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari yeni yıl mesajında, birlik konuşlandırmalarının "uzun bir savaşa" hazırlanmak için yeniden düzenlendiğini belirtti. Hagari bazı askerlerin özellikle de yedeklerin yeniden örgütlenmeleri için geri çekileceğini vurguladı.

v 22 Mart 2024

İsrail hükümetinin, çeşitli gerekçelerle Filistin topraklarının kontrolünü ele geçirme planlarını sürdürdüğünü belirten Şaban, son yapılan "Devlet arazi ilanlarının" mevcut Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlayarak Batı Şeria'daki Filistin köylerini birbirinden koparmayı amaçladığını işaret etti.

v 13 Nisan 2024

İran, 13 Nisan 2024 akşamı İsrail'i hedef alan bir insansız hava aracı saldırısı başlattı. İsraili ve Amerikalı yetkililere göre saldırı "düzinelerce IHA'dan" oluşacaktı. İsraili yetkililere göre 100'e yakın Amerikalı yetkililere göre ise 400-500 IHA ve potansiyel olarak füzeler kullanıldı.

v 29 Mayıs 2024

Başbakanın ulusal güvenlik danışmanı olan Tzachi Hanegbi "Gazze'deki savaşın en az 7 ay daha uzayacağını" söyledi.

v 31 Mayıs 2024

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kalıcı ateşkes ve tüm rehinelere serbest bırakılmasına ilişkin yeni bir öneri açıkladı.

v 3 Ağustos 2024

Gazze'deki Filistinliler için hayatta kalabilecek kadar gıda bulmak ve temiz suya erişmek çok zordu. Savaş nedeniyle temel gıdaların, temiz suyun, hijyen malzemelerinin bölgeye girişi kısıtlandığından, aileler, hayırseverlerin dev kazanda pişirdiği yemekleri tüketerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

v 7 Ekim 2024

Saldırıları Hamas'ın çoğu sivilini, 1200 kişiyi, öldürdüğünü ve 240'a yakın kişiyi rehin aldığı saldırıya misilleme olarak başladı.

v 29 Kasım 2024

Biden, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD, önümüzdeki günlerde, Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehinelere serbest bırakılması ve Hamas'ın iktidarda olmadığı şekilde savaşın sonlanması için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğer ülkelerle birlikte bir girişim daha yapacak." Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni girişim için Türkiye, Mısır ve Katar ile 27 Kasım'dan itibaren doğrudan temasa geçeceklerini kaydetti.

v 17 Aralık 2024

Filistin, İsrail'i Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işlemeye devam ettiği "savaş suçlarından" sorumlu tutma ve ceza almasını sağlama çağrısında bulundu.



Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa, Kudüs'ün eski şehrinin 1/5'ini oluşturan 142 dönümlük (142.000 m²) bir alanın Kur'an'daki adıdır. Tarihi surların içindeki cami, ibadet eden yüzbinlerce kişiyi maksimum kapasitesiyle bünyesinde barındırabilir. Cami, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'nin genişletilmesi ile birkaç on yıl öncesine kadar (1980'ler) dünyanın en büyük camisi olarak düşünülüyordu. el-Aksa Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Haram ile birlikte açıkça belirtilen iki camiiden biridir. Müslümanlar tarafından Aksa; Hz. Peygamber ve erken dönem Müslümanları için ilk kible, yeryüzüne inşa edilen ikinci camii ve Müslümanların ziyaret etmesi gereken üç camiden biri olarak kabul edilmektedir. Bereket kaynağı ve merkezi olmasının yanı sıra bütün peygamberlerin namaz kıldığı yerdir. Bu nedenle, Kuran'daki ismi, içinde onlarca bina ve anıtı barındıran tüm alanı ifade eder, ancak birçok insan el-Aksa ismini cami kompleksi içine inşa edilmiş daha küçük bir yapı ile karıştırmaktadır.

Camii kavramı Hz. Muhammed'in peygamberliğinden de önce vardır, bu nedenle Medine'de Mescid-i Aksa'ya dönük ilk camilerin yapılmasından önce bile Kur'an, biri Mekke'de diğeri Beytülmakdis'te olmak üzere iki camiye atıfta bulunmuştur. Bu durum, Camii kavramının Hz. Muhammed'den önce olduğunu göstermektedir. Yedinci yüzyıl ve birçok yüzyıl boyunca Mescid-i Aksa Miraç sırasında olduğu gibi harabe halindeydi, ancak Kur'an ona "Camii" olarak atıfta bulunmuştur.

İslami Camii kavramının 3 temel unsuru vardır; konum, sınırlar ve Kible ki bunların hepsi de Mescid-i Aksa'da bulunuyordu. Arapça'daki Aksa kelimesine gelince birçok anlamı vardır: Nihai, en uzak ve en uç, ve genellikle Kabe'ye üç önemli caminin en uzak olanı anlamında anlaşılır.



Başlangıçta Beyt-i Makdis ismiyle anılan bu mabed sonraları Mescid-i Aksa olarak tanındı. Fazileti bakımından üç büyük mescidden biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram (Kâbe), ikincisi Mescid-i Nebevî, üçüncüsü ise Mescid Aksa'dır.

Mübarek Mescid-i Aksa'nın önemini belirten birçok kaynak mevcuttur. Elbetteki bunlar içinde en önemlileri Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sözleri olan hadislerdir.

İlk Kible

Mescid-i Aksa İslâm'ın ilk kiblesidir. Müslümanlar, hicretin on altıncı ayına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kıldı. Diğer taraftan "İsra hadisesi"nin bitiş noktası ve Miraç'ın başlangıç noktası da Mescid-i Aksa'dır.

Allâh Rasûlü (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

"(Ziyaret maksadıyla) ancak üç mescide seyahat edilebilir: Mescid-i Haram, benim şu mescidim ve Mescid-i Aksa." (Buhârî, Fedâilü's-Salât, 6; Müslim, Hacc, 288/827)

Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulmaktadır:

"Hazret-i Süleyman, Beytül-Makdis'i bina ettiği zaman, Allah'tan kendisine üç imtiyaz vermesini istedi:

-İlâhî hükme muvafık düşecek hüküm (verme melekesi) talep etti; bu O'na verildi.

-Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti; bu da O'na verildi.

-Mescidin inşaatını bitirdikten sonra, bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin, oradan çıkarken, annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını istedi; bu duası da kabul edildi." (Nesâî, Mesâcid, 6; İbn-i Mâce, İkâmetü's-Salât, 196/1408)

Mescid-i Aksa'nın müslümanlar için önemi

Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kiblesidir. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehri ve civarında tüm insanlar peygamber olarak gönderilen peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav) İsrail oğullarına peygamberler olarak gönderilen Hz Musa ve Hz İsa başta olmak üzere Hz İbrahim Hz Lut Hz İshak hazreti Yakup Hz Yunus Hz Yusuf Hz Davut Hz Süleyman ve Hz Zekeriya gibi birçok peygamber yaşamış yahut olarak kullanmışlardır. Kur'an-ı Kerim Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeyi "çevresini bereketli, mübarek kıldığımız yer" olarak nitelendirmiştir. Peygamber Efendimiz(sav) İsrâ ve Miraç Hadisesi de burada gerçekleşmiştir. Miraç Hadisesi Müslümanlar açısından oldukça önemlidir. Nitekim Peygamber Efendimizin gözümün nuru dediği namaz, Miraç ile beş vakit olarak farz kılınmıştır, bununla birlikte Peygamber Efendimize Bakara Suresinin son iki ayeti yani Amenerrasulü Miraç da nazil olmuş, iman üzere yaşayan herkesin cennete gireceği Miraç'ta müjdelenmiştir.

Kubbe-üs Sahra Mescid-i Aksa bölgesindeki en önemli yapılardan biridir. Bu cami Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)'in Miraç'a yükseldiği taşın üzerine 685 ve 705 yılları arasında inşa edilmiş, haçlı isyanı sırasında haçlıların merkezine dönüştürülen cami 1187 yılında Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesi ile tekrar camiye çevrilmiştir.

Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kiblesi olduğu için Kible Mescidi olarak da bilinir. Şu an Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alana ilk olarak 638 yılında Hz Ömer'in öncülüğünde bir mescit yapılmış yapının şu anki hali ise Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından 706 ve 714 yılları arasında inşa edilmiştir ve Müslümanların ilk kiblesi olan Mescid-i Aksa yıllardır siyonist İsrail tarafından abluka altına alınmakta müslümanların ibadet hakkı engellenmektedir. Mescid-i Aksa'nın Batı surlarında yer alan ve eşrefiye medresesi ile bitişik olan Osmanlı medresesi de bu bölgedeki önemli yapılardandır. Mescid-i Aksa'nın en eski kapılarından biri olan rahmet kapısı da Emevi Döneminden kalma önemli bir yapıdır. Babür rahme mezarlığı da içerisinde sahabelerin de bulunduğu eski mezarlıklardan biridir. Burak duvarı buradaki önemli yapılardan bir diğeridir Peygamber efendimizin miraç Hadisesindeki bineği bırakıp buraya bağladığı için bu duvar Burak duvarı olarak adlandırılmıştır. Yahudiler bu duvarı Ağlama Duvarı olarak adlandırmakta ve tamamen yıkılıp ortadan kalkmış olan Süleyman Mabedine ait olduğunu iddia etmektedirler. Ribat Elkurt, Tezkiye Medresesi, Mervan Mescidi, Megaribe Kapısı ve benzeri bölgenin tarihi yapılarındandır.

Sonuç olarak kutsal mekanlara Salih kullar sahiplenirse kutsallıklarına paralel olarak korunurlar. Temennimiz İslam dünyasındaki uyanış ve direniş hareketlerinin gittikçe güç kazanması bu kutsal mekanların tekrar Allah'ın kendilerinden razı olduğu salih kulların eline geçmesidir. Bunun da ilk işaretlerinin görülmeye başlanmış olması bu ümidi daha da arttırmaktadır. İslam dünyasında gittikçe güçlenen Müslümanlar bir gün mutlaka işgal altındaki bu toprakları kurtaracak ve yeniden Salih ve mü'minler yeryüzüne mirasçı olacaklardır.



NEKBE'DEN NEKBE'YE

Nakba Günü, Türkçe karşılığı "Felaket" anlamındadır. Nakba, nekbet ya da nikbet kelimesi, Filistinlilerin açısından felaket olarak görülen İsrail Devleti'nin bağımsızlık ilanını ve ardından gelişen olayları nitelendirmek için kullanılır. TDK'ye göre Nekbe Filistinliler için bir trajedi, toprak kaybı, katliam, köylerinin haritadan silinmesi ve yüzbinlercesinin zorunlu göç olarak kabul edilen ve Arapça " Büyük Felaket" anlamına gelen Nekbe'nin üzerinden 76 yıl geçti.

İsrai'in Filistin Topraklarını İşgali Ve Kuruluş İlanı

İsrail 14 Mayıs 1948 akşamı tarihinde Filistin topraklarında kendi devletinin kurulduğunu ilan etti. Bunu ilk tanıyan ABD (Amerika Birleşik Devleti) oldu.

Rakamlarla Nekbe

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu raporunda, Nekbe olayları ve sonrasında yaşanan tehciri Filistin halkı için büyük bir trajedir. Nekbe döneminde bir halkın tümüyle yerinden edilerek, yerine dünyanın dört bir yanından kişiler yerleştirildi. 1948 yılında, tarihi Filistin topraklarındaki 1300 kent ve köyde yaşayan 1,4 milyon Filistinliden yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilmiştir.

Yerinden edilen Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra Filistin'e komşu Arap ülkelerine sığındıkları bilinir. İsrail'in o zaman Filistinlilerin 774 kent ve köyünü ele geçirdiği, 531 tanesini tamamen yıktığı geriye kalanları ise işgal edip kontrolünde tuttuğu bilinmektedir.

Siyonist çetelerin de Nekbe döneminde Filistinlilere 70'ten fazla katliam yaptı. 15 bin savunmasız insanı öldürdü. İsrail'inde yaklaşık olarak 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlası üzerinde kurulduğuna işaret edildi. İsrail'in kuruluşunu ilan ettiği 1948'den bu yana 134 bin Filistinli öldürüldü. 1967'den beri yaklaşık 1 milyon kişi gözaltına alınmıştır.

Filistin Nüfusu Katlanarak Artıyor

1948'deki İsrail işgal sırasında 1,4 milyon olan dünyadaki toplam Filistinli nüfusu 10 kat arttı ve 2023 yılının sonu itibarıyla 14,63 milyona ulaştı. İsrail işgal sırasında 750 bin Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde bugün 5 milyon 500 bin Filistinli yaşıyor. Arap ülkelerinde yaşayan Filistinlilerin sayısının 6 milyon 560 bin olduğu bilinmektedir. Diğer ülkelerde yaşayan Filistinlilerin sayısı da 772 bin olarak kayda geçmiştir. Filistin halkının 3,2 milyonu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 2,1 milyonu Gazze Şeridi'nde geri kalanlar ise dünyanın farklı ülkelerinde yaşıyor.

Buna göre, tarihi Filistin topraklarındaki mevcut nüfusun yüzde 49,9'unu Filistinliler, yüzde 50,1'ini Yahudiler oluşturuyor. Yahudiler, Filistin topraklarının yüzde 85'ini ellerinde tutuyor. Nüfus yoğunluğuna gelecek 2023 yılının sonu itibarıyla Batı Şeria'da bir kilometrekarelik alana 582 kişi düşüyorken, Gazze Şeridi'nde bir kilometrekarelik alana 6 bin 185 kişi düşüyor.



YASA DIŐI YAHUDİ YERLEŐİMLERİ VE FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK HUKUKSUZ GÖZALTILAR

İsrail, 1948 yılından bu yana Filistinlilere yönelik hukuksuz gözaltı politikasını sürdürüyor. İsrail'in 1967'den beridir 1 milyon kişiyi gözaltına aldığı aktarılan Filistin Merkezi İstatistik Kurumu raporunda, 9 bin 400 Filistinlinin hâlâ İsrail hapishanesinde tuttuđu bilinmektedir. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in askeri üs ve yerleşim birimi olarak işgal ettiği yerlerin sayısı 483'e ulaştı. 2022 sonu itibarıyla Batı Şeria'daki İsrail askeri noktaları ile yerleşim bölgelerinin sayısı 483'e ulaştı. Batı Şeria'daki yerleşimci sayısı ise yine 2022 sonu itibarıyla çođu Kudüs'te olmak üzere 745 bin 467'ye yükseldi. 2023 yılında ise yerleşim birimleri inşaatında büyük bir artış gözlemlendi. İşgalci İsrail Batı Şeria'da 2022'de 26 bin Filistin toprağına el koyarken, bu rakam 2023'te 50 bin 526 dönüme kadar yükseldi.

FİLİSTİNLİLER ANILARINI CANLI TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Eski Arap köylerinin ve kasabalarının birçođu çoktan yok olmuş olsa da, ortak hafıza hala yaşamaya devam ediyor. İnsanlar birkaç kuşaktır Filistin içinde, çeşitli ülkelerde, farklı kasabalarda çeşitli kamplarda yaşıyor olsa da atalarının çıkmak zorunda kaldığı kasaba ve köyleri evleri olarak görüyor ve geri dönecekleri günü bekliyorlar.

GZT'NİN HABERİNE GÖRE FİLİSTİNDEKİ SON DURUM (14 OCAK 2025, SAAT 15.00)

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşması son aşamalarına ulaştı." ifadesine yer verildi.

Anlaşma tamamlanana kadar Filistinli grupların liderleriyle görüşmeye devam edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada, Doha'daki müzakerelerde kaydedilen ilerleme hakkında Filistinli grupların liderlerin tutumlarına ilişkin kendileriyle "Bir dizi görüşme ve istişare" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, Filistinli liderler, bir sonraki aşama için gerekli ulusal hazırlıkların yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Liderler, bu müzakere turunun "Açık ve kapsamlı bir anlaşma" ile sonuçlanacağı yönündeki umutlarını ifade etti.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütölen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihaî bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütöldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürölmüştü.

İsmi vermek istemeyen Filistinli kaynaklar da ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtmişti.



15 OCAK 2025

Filistin ve İsrail arasında ateşkes imzalandı. Tabi bu antlaşmanın kesinliğinden henüz emin değiliz. Geçici mi kalıcı mı bilemiyoruz ama kalıcı olmasını umut ediyoruz... Şuan ki haliyle Filistin'in zaferi olduğu kesin.

Bu daha çok yeni bir haber. İsrail çekildiğini açıkladı, esir takası konuşuldu. Yine de ne olursa olsun bu zalim İsrail'in masum çocuklara, sesi çıkmayan bebeklere, tek derdi evine bir parça ekmek getirmek olan babalara, annem saçımı örsün diye bekleyen o kız çocuğuna, okuyup istediği mesleğe erişmek isteyenlere, ertesi gün dışarda top oynamak için heyecandan içinde kıpırtı olan o sabiye, bir şeyleri başarma isteğiyle her gün çalışıp çabalayan ailesini gururlandırmak isteyen onların emeklerini boşa çıkarmamaya didinen o insanlara, o gün küs uyuyup ertesi gün hayattakalacağından bir şüphe yaşayanlara, içinde bir can daha taşıyıp o yavruyu umutsuz bir şekilde kucağına almak isteyen annelere,

babam bugün eve dönebilecek mi diye korkanlara, çocuklarıma bir şey olmasın zarar gelmesin diye kendini feda eden abla, abi, anne, babalara, hayattaki tek tutunacak dallarını onlardan kopardığını, ağlasam sesimi duyup burayı da bombalarlar mı acaba diye içinden ağlayanlara, daha sayamadığım binlerce insana nasıl zalimce acı çektirdiğini, vahşice katlettiğini, amansızca şehit ettiklerini, o insanlara bulunmak istemedikleri atmosferi yaşattığını, yaşattıklarını hatırlıyoruz

Hayalleri olanların insanların hayatlarını kötü bir kabusla çevirip kan dolu bir şekilde süslediğini unutamadık, unutturmayacağız işgalci İsrail...



ŞEVAL KAPLAN
10/PA

2024'ÜN İNSANLIĞI VE GAZZE'NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Dünyanın her ülkesinin, bölgesinin tanıdığı, bildiği çok eski medeniyetlerin beşiği, Peygamberler diyarı bir bölgedir Filistin. Bu bölgede başta Hz Yakup, Hz Davut, Hz Süleyman, Hz Yusuf, Hz Musa, Hz Harun, Hz İbrahim, Hz İsmail, Hz İshak, Hz Zekeriyya, Hz Yahya ve Hz İsa gibi pek çok peygamber yaşamış ya da burayla bir bağı olmuştur. Bu sebeple üç Semavi Dinin de merkezidir Filistin. Hz İsa, burada İsrail'in topraklarına kattığı Nasıra doğumludur ve tebliğini burada yapmıştır, Hristiyanlar Hz İsa'nın kabrinin burada olduğuna inandıklarından bu bölgeye sahip olmak için çok çaba harcamışlar, Haçlı seferlerini yapmışlardır. İslamiyet açısından çok önemli ve kutsaldır, öncelikle bu bölgeye gönderilen Peygamberler sebebiyle, çünkü İslam bütün Peygamberlerin Peygamberliğini kabul eder. Müslümanların ilk kiblesi Mescid-i Aksa da buradadır. Efendimiz Hz Muhammed'in (sav) Miraç hadisesi burada gerçekleşmiştir. Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde bahsettiği üç Mescitten biri buradadır. Efendimiz (sav) Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: "İbadet için sadece şu üç Mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa (Beytü'lMakdis)." (Hadis-i Şerif: Buhari) Yahudiler için de güya Allah'ın (cc) onlara vadettiği toprakların merkezidir burası, Süleyman Mabedini o dönemin zenginliğini, iktidarını tekrar inşa etmek istiyorlar ve bunu hakları olarak görüyorlar. Buralara (Arz-ı Mevuda) sahip olmak için işgal, savaş, soykırım, insanlık dışı her türlü davranışı hiç çekinmeden yapıyorlar... İşte bu bölge içerisinde kabul ettikleri Filistin, bugün dünyanın en şımarık topluluğu ve sözde devleti İsrail tarafından kontrol altında tutulmakta, Gazze'de de tam anlamıyla bir soykırım yapılmaktadır. İlimin, bilimin, insan haklarının ve özgürlüklerinin çok önemsendiği(?) şu zamanda yani 2024 yılında dünyanın gözünün önünde bebek, çocuk, kadın, yaşlı, doktor, hemşire ve gazeteci demeden ve her türlü silahı kullanarak insanları katletmeye devam ediyorlar. Evleri, okulları, hastaneleri hatta sığındıkları kampları da vuruyorlar. Hatta dünya bunu canlı yayınlarda izlemekte. Evet, dünyada çok büyük tepkiler, yürüyüşler, protestolar oluyor, yardımlar toplanıyor, boykotlar yapılıyor ancak halen devletlerin, Birleşmiş Milletlerin (BM), NATO'nun, Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonunun (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve daha nicelerinin sesi çıkmıyor.

Çok şeyler var konuşulacak, çok dramlar var... Yaşananı kelimelerle, cümlelerle ifade etmek çok zor. Yüreğim artık dayanmıyor haberlerini okumaya ya da izlemeye ancak bunlar gerçekler... Tarifi mümkün olmayanı orada insanlar, nefes almadan yaşıyorlar her an ölümle iç içeler ve acının birine diğer bir acı eklenmekte... Çocuklar, ah çocuklar, bu yaşta insanın ne kadar canavar bir şey olduğunu öğrendiler. Bedenlerimi daha çok acır yoksa yüreklerimi bilemedim kiminin annesi, kiminin babası ya da yakını öldü gözlerinin önünde ve çocukların kimi öldü kimi de yaralandı, ruhlarındaki yaraları ise daha büyük, bomba sesleri hep aynı korkuyu yaşattı yaşıyor çocuklara...



Çocuklar, oyuncaklarla oynamalı değil mi? Annesi onu terbiye etmeli, baba da çok önemli çocuğun sağlıklı bir birey olması için ve şöyle davranılmalı... böyle beslenmeli... aman travma yaşatılmamalı... aman dikkat sonra ergenlik dönemi de var tabii...daha neler neler... Peki burada Gazze'de olanları izah edecek, bu duruma çözüm bulacak uzmanlar nerede? Nerede hayvanlar için insanları sokağa döken, sağda solda taşkınlıklarla insanların dikkatini çeken sanki böyle problemler varmış gibi insanları suni gündemlerle meşgul edenler? Gerçek gündemlerden köşe bucak kaçıyorlar, insanlıkları da cepleri dolduğu kadar çünkü... Kimi de böyle üzücü şeyleri elit bulmuyor, birkaç cümle kuramıyor o narin dudakları çünkü böyle zulümden falan bahsetmek havalı gelmiyor onlara...

İşte böyle bir 2024, böyle ilerlemiş bir medeniyetin, medeniyetlerin eserini görüyor ve yaşıyoruz...

Biz ülke olarak 2023 yılında Şubat ayında büyük bir deprem yaşadık, yandık, kavrulduk, çok kayıplar verdik, çok ayrılıklar yaşadık. 2024'te de acıları sarmaya devam ettik. Paylaştık nelere sahipsek paylaştık, Millet olarak, Ümmet olarak, acıları ortadan kaldıramasak da paylaşarak hafiflettik ve kardeşlerimizin yanında olduk, elbette olmaya devam edeceğiz, acılar kenetledi millet olarak bizi...

2024 bitmeden çok şükür Suriye'nin yönetimi bitti, kuyruğunu kıstırıp gitti zalimler zalimi... Bitti ama bitmeyen acılar bırakarak... İnsanlık dışı zulümleri gün yüzüne çıktı, nasıl da gizlemişler dünyadan...Belki bilinen kısımları da vardı bu zulmün ama kim engel oldu ve olacaktı? Dünya iki yüzlü bir insanlığa sahip olduğunu bu kadar göstermiş mi bilemem... Ama her şeyi sorgulayan, ilimi, bilimi, teknolojiyi önemseyen bu zamanın insanı neden bir şey yapmadı, neden engel olunmadı ve neden... neden... neden?

Suriye'nin o zindanlarından çıkarılan insanların söyledikleri, anlattıkları gibi bir mermiyle ölmek, evet bir mermiyle şehit olmak, ne büyük bir onur, ne büyük bir mutluluktan bazıları için, çünkü her gün ölmek için dua edenler vardı o zindanlarda... Akıl almaz muameleler sonucunda aklını yitirenler de vardı...kimi çocuk, kimi kadın, kimi yaşlı kimi genç...İsrail'in Filistin topraklarına adım attığı günden beri zindanlarda yaşanan hadiselerin bundan pek bir farkı yoktu...Güya büyük devletlerin ve de medeni devletlerin Avrupa'nın ortasında Bosna Hersek'te yaptığı da buydu,, Pakistan'da Afganistan'da yaptıkları da...Kafkaslarda Türk Cumhuriyetlerinde yapılanlarda buydu...Arakan'da yapılan bu, Doğu Türkistan'da yapılanlar yine aynı... Yemen'de yapılanlar gibi... Kimi yerlerde kurdukları örgütlerle insanlara ulaştılar, din kisvesi altında insanları ayırttılar iç savaşlarla Müslümanları birbirine kırdırdılar... Ve Müslümanlar, evet Müslümanlar azıcık bir rahata eriştiklerinde; mal, mülk, makam, para peşinde ve ellerinde oyalanmaları için verilmiş oyuncakları ile gününü gün etmekte... Hayatını bu değersiz şeyler için heba etmekte...

Dünyada zulüm ve zalim hep vardı, şeytana kul, köle hep vardı... Firavun da Nemrut da vardı eskiden, Stalin ve Hitler, Moğollar, Ermeniler, Sırlar daha ne topluluklar ve liderleri geldi geçti... Bugün de var zalimler, isimler değişti sadece. Zulüm baki kalmayacak tarih bunu gösteriyor, ancak zaman tarafını seçme zamanı, gerekeni yapma zamanı.....

Moğollar, Ermeniler, Sırlar daha ne topluluklar ve liderleri geldi geçti... Bugün de var zalimler, isimler değişti sadece. Zulüm baki kalmayacak tarih bunu gösteriyor, ancak zaman tarafını seçme zamanı, gerekeni yapma zamanı...

Bizim tarihimizde yok böyle şeyler, zulmetmek yok, zalimin yanında olmak hiç yok. Asırlarının en güçlü imparatorluğuna da sahip olsalar; hiçbir zaman savaşta ilkelerini yitirmemişler. Bizim atalarımız çocuğa, kadına, yaşlıya, hayvana hatta başa bahçeye dokunmamışlar. Gittiği her yere adaleti götürmüş, savunucusu olmuşlar. Dünyanın herhangi bir yerinde rahatsız edici bir olay olduğunda hemen tepki göstermiş ve müdahale etmişler... Sömürmemiş ve kendisi için sömürge kurmamış bizim atalarımız...

Bizi biz yapan değerlerimizi bizden koparıyorlar, aileyi ortadan kaldırıyorlar, gençlerin, çocukların zihinlerini saçma inanç ve ideolojilerle dolduruyor ve oturup izliyorlar. Çocuklarımızı uyduruk kahramanlarla oyalayıp; gençlere, haz odaklı bir hayatı, aslında yine uyduruk bir yaşantıyı benimsetebilmek için tüm sosyal medya alanlarını, yapay zekâ, internet, diziler, müzikler, oyunlar ve sinemalar tüm gücüyle çalışıyor bugün... Ve bugün çocuklarımız gerçeklerle ilgilenmek istemiyor, uzmanlar bu hız ve haz çağının stresli insanlarına, anı yaşamalarını tavsiye ediyor, anı yaşamaktan geçmişi unuttuk zaten geleceği de planlayamıyoruz. İşte bu sahte mutluluklar aslında gerçek mutluluğa asla ulaştırmayacak, oyalanıp duracağız...

Susayan insanın deniz suyu içmesi gibi, susadıkça içer, içtikçe susuzluğu artar... İşin kolayını tercih edenler, haz odaklı yaşarken; olması gerekene odaklanmış, bütün bu cafcaflı hayata rağmen aslını, neslini unutmadan geleceğini kurmaya çalışan gençlerimiz de var tabii, işte o müstesna gençlerin bir kısmı bu okullarda yani İmam Hatip Okullarında eğitim görmekte bizi biz yapan geçmişimizi özümseyerek zamanın getirdiklerini de fırsata çevirerek geleceğini, geleceğimizi kurmaya çalışmaktalar... Selam olsun onlara... Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar içinde Yüce Allah'ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir." (Ebu Davut, Salât, 26) ve yine Hadis-i Şeriflerinde Efendimiz (sav): "İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı/dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse, avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır." (Tirmizî, Fiten, 73; Ebu Davud, Melahim, 17). Buyurmuştur.

İnanmayanlar, bütün teknolojilerini, bütün silahlarını kullansalar, şeytani, şeytana kul olmuş liderleri de yanlarına alsalar, Alamut gibi yalancı cennetler de sunsalar yine de üç beş inanan, üç beş Mümin, üç beş Müslüman onlardan daha güçlüdür, biz Bedir'de bunu gördük. Çanakkale'de bunu gördük. Bugün Filistin'de de tüm dünya bunu gördü ve görüyor dolayısıyla her şey matematik değildir, matematikle izah edilemez. Her şey akılla da izah edilemeyebilir ancak her şeyin bir sonu ve karşılığı vardır. İnanan ve inancı için yaşayanlar her zaman kazanır, onlar için kaybetmek yoktur.

Millet olarak bugüne gelinceye kadar çok şey yaşadık. Hayatımızda çok şeyler değiştirildi, bize uyar uymaz bakılmadan, ölçüp tartmadan, başkalarına benzemek hoş gösterildi. Batıya benzemek hoş gösterildi. Oysa her milletin kendine has özellikleri, refleksleri vardır. Bu onları köklü bir medeniyet haline getirir. Köklü medeniyetlerin de başkalarına benzemeye ihtiyacı yoktur. Zaman zaman inişler çıkışlar olur ve zaten böylece toplum kendindeki eksiklikleri görüp toparlar ve günceller, sil baştan yapmaz yani... Sultan II. Abdülhamit Han'ın o zor günler içinde söylediği bir sözü var: "Yatağından taşan bir nehre benziyoruz... Biz hiç de can çekişen bir millet değiliz. Canlı, kuvvetli bir milletiz. Bizi zinde tutabilecek yegâne kuvvet, İslamiyet'tir." Bizler tarihin her döneminde özümüzü, inancımızı koruyarak daha güçlü olmuşuz. Eğer toplum olarak sorun yaşıyorsak inancımızla ilgili konularda bir değerlendirme yapmalıyız. Tembelliğimizin ve ihmallerimizin sebebinin kendimizde sonra toplumsal değerlerimizi kaybedişimizde veya ahlaki durumumuzda aramalıyız. Sonuç olarak biz hiçbir zaman batılı olmayacağız... Olmamalıyız da zaten... İyi olan daha kötü olana neden benzemek istesin ki... Elmas, kömüre benzemek ister mi, hayır tabii istemez, bu aşamaya gelinceye kadar yerin derinliklerinde çok yüksek ısıya maruz kalarak oluşmuş, olgunlaşmıştır ve artık belki de paha biçilmez bir değere sahiptir ve elbette ki bu değer altındakine tenezzül etmez... Nüfusunun çoğunluğu gençlerden oluşan bir millet olarak, yeri yerinden oynatabilecek bir güce ve zihne sahibiz. Geçmiş, gelecek muhasebesini çok iyi yapıp bu köklü milletin dünya üzerindeki sesini yükseltmek, hak ve adaleti yeryüzünde yaymak, gelişimin, kalkınmanın nasıl olması gerektiğini göstermek elimizde. Gücümüzü dinimizden ve ahlakımızdan alarak, benliğimizi kaybetmeden, nitelikli bir toplum olduğumuzu görme ve gösterme zamanı geldi. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olmak, haksızlıkları ortadan kaldırmak, dünyadaki bu kötü gidişatı durdurmak ancak iradesi güçlü, yılmadan çalışan, ahlaklı ve taşıdığı değer farkında olan gençlerle mümkün... İşte bu gençlere bu nesle x, y, z kuşağı değil, Asım'ın Nesli diyoruz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da ifadesiyle:

Asım'ın nesli... diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmiyecek.
Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar...

O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar.
Allah Resulü (sav) in, Abdullah b. Abbas'a verdiği öğütlerden biri şöyledir:

"Delikanlı! Sana bazı sözler öğreteceğim: Allah'ı(n hakkını) koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı(n hakkını) gözet ki O'nu hep yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki, bütün toplum (varlık âlemi) bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur." (Tirmizi, Sıfatu'l-Kiyame,59)

"Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar vermez..." (Maide, 5/105).

Sözümüzü,sözlerin en güzeli ile nihayete erdirdik. Selam ve dua ile...



EMİNE GÜRSÜL
İHL MESLEK DERSLERİ
ÖĞRETMENİ
11/01/2025
BAFRA



GAZZE'NİN ONURLU MÜCADELESİ



Peygamberlerini katleden Allah ile pazarlığa kalkan, "işittik ve isyan ettik" diyen azgın bir toplumun torunları, dünyadaki sayıları 20 milyonu geçmeyen Siyonist Yahudiler, bugün 2 milyar Müslümanın gözlerine baka baka Gazze'de eşi ve benzeri olmayan bir katliamı gerçekleştirmektedir. Gazze'de yaşanan olayları birkaç açıdan ele almak gerekiyor.

1- Gazzeli Müslümanlar

2- Dünya Müslümanları

3- Hristiyan Alemleri

Gazze, 40 km uzunluğunda ve 10 km genişliğinde, etrafı zalim İsrail devleti tarafından ablukaya alınmış, muhasara edilmiş, Kızıl Deniz kenarına sıkışmış, tek çıkış kapısı Mısır'a açılan "Refah" olan 2 milyon civarında Müslümanın yaşadığı bir bölgedir

Ordusu yok, gemileri yok, uçakları yok, tankları, topları yok, ağır silahları yok, yani savunmasız bir yer. Buna rağmen canla başla, canhıraş bir şekilde vatanını savunmaya çalışan onurlu bir topluluk. Gazzeliler maddi olan her şeylerini kaybettiler, ama inançlarını, onurlarını, namus ve haysiyetlerini korudular. Gazzeliler kazandılar. Asıl kaybeden zalimler oldu, Gazze'ye duyarsız kalan Müslüman ülkelerin yöneticileri oldu, zalimlerin destekçileri oldu.

Ehli Gazze, izzet ehli oldu, İslam'ın izzetini bütün insanlığa gösterdiler. Gazzeliler kahramanlığın, vatan savunmasının nasıl olduğunu herkese haykırarak haykırarak gösterdiler. 15 aydır dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş zulme karşı, Müslüman duruşuyla karşılık verdiler ve veriyorlar. Onlar imtihanı kazandılar, asıl biz ne yaptık imtihanın neresindeyiz? Bu soruyu her Müslüman kendine sormalı. Onlar şehit oldu, onlar gazi oldu, onlar kahraman oldu, onlar bütün dünyaya onurlu olmanın nasıl olduğunu gösterdi. Zalim, hain ve katil İsrail'e gelince, onların öldürme dürtüleri tâ atalarından beri gelmektedir. İsrail halkı dünyanın birçok yerinde dağınık halde yaşarken gözlerini Filistin bölgesine diktiler. Orada Yahudi asıllı devlet kurma fikri, Macar vatandaşı Theodor Herzl tarafından 1897'de ortaya atıldı.

"Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin; onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez." (Maide: 51)

"Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmayacaklar. De ki: Allah'ın yolu asıl doğru yoldur." (Bakara: 20)

"Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde.

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu.

Varıp eşiğine anlamı koydum.

Sanki bir yeraltı şehri çağlıyordu."

Evet, Mescid-i Aksa nerede, kardeşlerim, nerede? Ümmet nerede? İslam'ın izzetini korumakla yükümlü Müslümanlar diyor. Adeta ağlıyor, haykırıyor: 'Ey Müslümanlar! Yarın sizden hesap soracağım. Siyonistler, necis ayaklarıyla beni kirletirken neredeydiniz? Allah'ın adını anmayı yasaklarken neredeydiniz? Kardeşleriniz katledilirken neredeydiniz?' Lisanı haliyle bunu ve daha fazlasını haykırıyor."



1917'de Balfour (Arthur Balfour) Deklarasyonu'nda İngilizlerin, Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurmalarını desteklediğini bildirdi. 1948'de Filistin bölgesinde İsrail devleti kuruldu; Amerika, batılı ülkeler ve bazı Müslüman ülkeler İsrail'i ilk tanıyan ülkeler oldular. İşte o günden beri İsrail işgallerine başladı ve günümüze kadar devam etti; Arz-ı Mev'ud safatasını gerçekleştirene kadar devam edecek. Eli kanlı İsrail devleti hiçbir zaman yalnız kalmadı; Amerika ve batı devletleri hep onun arkasında oldu ve olmaya devam edecek. "Küfür tek millettir" (hadisi şerif). Onlar görevlerini yapmaktadırlar. Ya biz?

Müslümanlara gelince, dünyadaki nüfusu 2 milyara ulaşan Müslümanlar, halk bazında düşünürsek kahir ekseriyeti İsraili kınıyor, mitingler düzenliyor, yardım amaçlı kermesler yapıyor, konferanslar tertipliyor vb 50 küsur Müslüman devletin birçoğunun yöneticisinden ses seda yok; özellikle Arap Yarımadası'nda bulunan devletlerin yöneticileri tam bir korkaklık ve pısrıklık örneği sergilemektedirler. Onlar ipi çoktan Amerika'nın ve Batı'nın eline teslim etmişler. Bu süreçte İslam âlemi iyi bir imtihan veremedi. 2 milyar Müslüman, 2 milyon Müslüman kardeşini koruyamadı. İmtihani kaybettik. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği İslam kardeşliğini tesis edemedik; üzgünüz, mahcubuz, suçluyuz. İnşallah bu hesabı hesap gününde veririz.

Özetle Gazze, bir şuurdur, bir duruştur, bir varoluş bilincidir. Gazze, "ateş düştüğü yeri yakar" sözünün vücut bulduğu yerdir. Gazze, okulun bahçesinde ip atlayan kız çocuğu tam gökyüzüne yükselmişken kurşunların gri kanatlarıyla gelip kız çocuğunu başka göklere çıkardığı yerdir. Gazze, morglarda yer kalmadığı için küçük çocuk cesetlerinin dondurma dolaplarına konulduğu yerdir. Gazze, tarihinde küçücük yüzölçümüne göre en büyük zulmü gören yerdir. Gazze, çocukların hıçkırıklarının ve feryatlarının arşa yükseldiği yerdir.

Selam olsun şanlı direnişi gerçekleştiren mücahitlere. Selam olsun İslam'ın izzetini taşıyan analara, bacılara ve gençlere. Rahmet olsun şehitlere. Rabbim bizlere Gazze'deki Müslümanların durumunu anlamayı, onların çektikleri sıkıntıları ve eziyetleri hissetmeyi nasip eyle. (Amin)



FİLİSTİN'DE ANNE OLMAK

Merhamet kelimesi rahmet kelimesiyle aynı kökten türemiştir.

Rahmet, Rabbimizin yaratmış olduklarına karşı lütuf ve ihsanda bulunmasıdır. Alemde rahmet dediğimizde aklımıza Allahu Teala gelir, merhamet dediğimizde ise ilk akla gelen annedir.

Annenin evladına merhameti ana rahmine düştüğü anda başlar. Dokuz ay boyunca bir şey olmasın diye temkinli davranır, kucağına aldığı an kalpteki merhameti gözleriyle beraber yavrusunun yüzüne vurur. Gözünden sakınmaktır anne olmak, candan öte canı düşünmektir. Üşümesin diye üzerini örtmek, düştüğünde acıyan yerini öpmektir. Mutlu, huzurlu bir hayat yaşamasını istemektir. Ama... Ama Filistin de anne olmak... Filistin'de anne olmak; evladını bir dava uğruna dünyaya getirmek, o dava uğruna yaşatmak, yine aynı dava uğruna cennete uğurlamaktır..

Filistin'de anne olmak; evladın üşümesin diye ona yorgan olmak, acıkmasın diye aş olmak, korkmasın diye siper olmaktır. O masum gözlerin karşısında dimdik durabilmektir. Acını göstermeden, ümidini kaybetmeden ona umut olmaktır. Zordur Filistin'de anne olmak.. Çocuğun şehit olsa geride kalması zor, kendin göçüp gitsen bu dünyadan evladını geride bırakması zor. Çaresizliğin, yalnızlığın, güç yetirememenin en yoğun yaşandığı anlarda, başına bombalar yağarken siper olmaktır anne olmak. Evladını elinde Kur'an, gönlünde Kur'an, dilinde Kur'an'la büyütme. Kutsal emaneti son nefesine kadar korumaya çalışmaktır.

Filistin'de kadın olmak, anne olmak... Mükafatının cennet olduğunun bilincine vardığında altından kalkılabilir bir yük olabilir yoksa yazılması zor, okunması zor, söylenmesi zor düğüm düğüm bir sözdür insanın boğazında kalan..

Müjde o ya "Cennet anaların ayakları altındadır." O elleri, ayakları öpülesi, ömrünü dava uğruna yaşamış, evladını Kur'an'la büyütmüş Filistin anneleri.. Ümmetin anneleri.. Her biri kendi şahsında devleşen merhamet nüveleri.. İmanınıza yaraşır bir teslimiyetle ve belki Hamzaca cesur bir yürekle öğrettiniz tüm dünyaya anneliği.. Mübarek olsun..



EMİNE OĞUZ

Gazzeli Anneye Mektup

Merhameti sonsuz Rabbimin arzında yaşayan bir anneyim ben de. Tıpkı senin gibi tıpkı diğerleri gibi...

Senin mücadeleni, senin imanını, senin duruşunu ve senin evladına/ evlatlarına şefkatini izliyorum uzaklardan... Kilometrelerce uzağımdasınız; ama bir o kadar da yakınımdasınız.

Senin de bizler gibi evlatların için hayallerin umutların belki de korkuların vardı değil mi? Nasıl bir gelecek bekliyor, nasıl yetiştireceğim? Hayırlı evlatlar olup vatanına milletine hayırlı işler yapabilecekler mi? Hangi okullarda okuyacaklar, öğretmenleri kim olacak gibi gibi... Daha liste uzar gider. Evet biz bu ve benzeri sorular ile cebelleşirken sizler hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.

Bazı geceler çocuklar üstünü açmış mı diye kontrol edip geri yatağıma dönerken Gazze'deki anne de sıcacık evinde çocuğunun üzeri açılmış mı diye kontrol edebilecek mi diye düşünüyor ve halimizden utanıyorum. En ufak bir ateşte, hastalıkta kendimizi kahrederken Gazzeli anne çocuğunun ayağına giydirecek çorap, boğazından geçirecek bir lokma ekmek bulamıyor. Nereye kaçacağız, bu geceyi nerede geçireceğiz, evlatlarımızı nasıl koruyacağız diye kahrediyor mu kendini?

Gazze'deki annelerin, çocukların yaşadıklarını düşününce kendi dertlerimiz anlamsızlaşıyor. Bu da dert mi dedirtiyor ama sonra yine unutup ve günlük olaylara kavgalara koşuşturmaya geri dönüyoruz.

“Coğrafya kaderdir” diye bir söz var buralarda. Sahiden coğrafya kaderimizi mi belirliyor? Ben de Orta Doğu'da dünyaya gelebilirdim, Filistin'de, Suriye'de yaşıyor olabilirdim. Sizinle beni, bizleri ayıran şey doğduğumuz topraklar mı? Biz din kardeşiyiz, bir vücudun uzuvları gibiyiz. Birinin başına bir iş gelse bütün vücut uykusuz kalır, öyle buyurmuyor muydu sevgili Peygamberimiz? Peki, ne oldu da, aman bana ne? Beni ilgilendirmez, Arapların sorunu diyebiliyoruz kolaylıkla..

Aklım adünyevileşmek geliyor. Ne kadar inkâr edersek edelim dünyanın esiri olmuşuz, sadece kendi çıkarlarımızı düşünür olmuşuz. Ama gerçekten merak ediyorum, ahirette Cenabı Hakk'a ne diyeceğiz? Nasıl hesap vereceğiz? Cevap vermesi ne kadar da zor sorular...Peki, ben şimdi Gazzeli anneyle, Suriyeli anneyle aynı cennete mi talibim?

Ne diyordu zarif şair:

“Biliyor musunuz?

Ben bu çağdan nefret ettim.

Etimle, kemiğimle nefret ettim.“

Böyle bir çağda yaşamak, seyirci olmak suçu düştü payımıza. Yahut imanın en düşük derecesi olan “buğz etmek.” Kalbimizle buğz ediyor, mücadelenizi anlatıyor ve boykot yapıyoruz. Rabbim daha isabetli daha kuvvetli işler yapmayı nasip etsin.

Ahret günü Rabbimizin huzuruna toplandığımızda 2025 yılı Ocak ayında gönülleri dertli, kalpleri hassas öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte sizi anlatan, mücadelenizi anlatan bir dergi çıkardık, diyebilmek niyetiyle çıktık bir yola. Rabbim utandırmasın, umduklarımıza nail eylesin.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Dua ile.

Betül Ayvaz

Ocak 2025

GAZZE'DE KADIN OLMAK

Yetim bıraktım sevdalarımı,
Öksüz bir hayatı yaşamaktayım,
Kapkara bir kundağa sardım hayallerimi,
Toz, toprak içinde harabe yüreğim.

Ne uzak bir baharmış bilmez mi beklediğimi?
Hiçkırıklar içinde sorguluyorum anneliğimi.
Yetmedi merhametim, durduramadım acıları.
Toplayamadım, elimden yere saçılan yavruları

Gazze'de kadın olmak,
Sözcükler yumak yumak,
Konuşsan da konuşamamak...

Herkes aynı dünyada,
Yerin altı üstü aynı, gökyüzü aynı
Yüreğimin içi dışı aynı artık.
Selalar ve ezanlar aynı, ibadet aynı, amel aynı...

Herkes aynı dünyada,
Feryatlar, inlemeler, dualar, zikirler aynı
Gece ve gündüz aynı
Yaz aynı, kış aynı, bahar aynı...

Herkes aynı dünyada,
Nefes almak, nefes vermek aynı,
Vedalar ve kavuşmalar aynı,
Hastalıklar aynı, şifalar aynı...

Gazze'de kadın olmak,
Sözcükler yumak yumak,
Konuşsan da konuşamamak...

Herkesin, her şeyin üstünde bir güç var.
Boş değil elbet yaşadıklarımız, Hak var Hakikat var.
Bize bunu yaşatanlardan birikmiş alacaklar var.
Hep acı değil yaşadıklarımız, nice müjdelere var.

Zayi olmadı bu hayat, Ziya sonu Ziya,
Hani örgütler, meclisler hani nerede dünya,
Para, mal, mülk, menfaat varsa medeniyet(!) var.
Samimiyet ve gerçekten ne kadar da uzaklar.

Velhasıl gecenin en karanlığını gördük.
Artık güneşin doğacağı vakittir.
Her şey elinde olan Kudrete güvendik.
Bu hayat ona verdiğimiz akittir.

Gazze'de kadın olmak,
Sözcükler yumak yumak,
Konuşsan da konuşamamak...

EMİNE GÜRSÜL
05.01.2025



Uykudan Haberler

Soluđunu biriktirip nefesinde
Ayrıksı gecenin/
Ayazda üşüyen /
Unutulan saatinden
Tanırım ben bu şehri...

Ellerimiz hep havada
Gözlerimiz intifada
Gölgelerimiz hep toprađın/
Sađında...

Susarak uyuyan kentlerin
Sađır nehirlerin
Dilsiz kuşların
Hep Allah
Yardımcısıdır onların...

Dirilecekler bir daha
Bu şehrin içinden
Gazze'nin teninden
Çocukların sesinden,
Çıkacaklar bir daha
Bir gülün/
Terinden...

Fatih Tezce

**18 Aralık 2024
Bafra**

BİZİM GÖZÜMÜZDEN



FİLM KÖŞESİ



PRODUCTION

SCENE

TAKE

DIRECTOR

CAMERA

DATE



FİLİSTİN'DE SİNEMA VAR MI

FİLİSTİN'DE SİNEMA SEKTERÜ NE ZAMAN BAŞLADI?

Filistin sineması 1930-1948'de Siyonist propaganda dönemini yaşıyor. Bu 'Karşı Çıkan' sinema dönemidir. 1948-1960 arası Filistin'den göç edenlerin yapmaya çalıştıkları filmlerden oluşan sonraki zaman, 'sessizlik dönemi' olarak kabul edilir. 1967-1982 ise 'sürgün sineması' olarak adlandırılır.

FİLİSTİN'DE İLK SİNEMA SALONLARI:

Filistin toplumunun sinema ile buluşması 1920'li yıllarda tekabül eder. 1930'lu yılların başından itibaren de özellikle Filistin'in önemli şehirlerinde sinema salonları açılır.

Sinemaya dair ilk hukuki düzenleme 1929'da yapılır. Hükümet, çıkardığı sinema yasası ile gösterilen filmlerin halkı olumsuz etkilediği gerekçesiyle sansür uygular.

FİLİSTİN'DE GÖSTERİLEN İLK FİLMER:

Filistin'de sinema, ilk dönemlerde pek tercih edilmez ve yaygınlaşmaz. Bunun nedeni, sinema salonlarında genellikle Mısır yapı filmlerin gösterilmesidir. Müzikal, komedi ve aşk temalarından oluşan filmler, Filistin toplumunun ruhunu yansıtmadığı için rağbet görmez.

Milli bir sinema göremeyen izleyici, filmlerin toplum değerlerine karşı bir yapı olduğu düşüncesine kapılır. Bu gerekçe ile halk, sinemaya karşı mesafeli durur ve hatta gösterilen filmlerin sansürlenmesi veya yasaklanması için sıkı sıkı yetkililere başvurularda bulunur.

FİLİSTİN SİNEMASININ KURUCULARI:

Filistin'in ilk yerli filmi, İbrahim Hassan Sirhan tarafından 1935 yılında çekilen bir belgeseldir. Sirhan, Tel Aviv'den 50 dinara aldığı manuel kamera ile Kral Suud'un Yafa ve Kudüs gezisini kayda alır. Bu film, Filistin sinemasının başlangıcı olarak kabul edilir. Sirhan'ın yapıtının ardından Filistin'de sinema ivme kazanırken Yafa Filistin sinemasının merkezi konumu haline gelir. Hatta 1940 yılında bölgede el-Hamra isimli sinema salonu açılır.

FİLİSTİN SİNEMASININ SESSİZLİK DÖNEMİ:

1948'de gerçekleşen nekbe yani Büyük Felaket şeklinde tanımlanan İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesiyle toplum, her anlamda sessizliğe bürünür. Yüzlerce evin boşaltıp mahalle ve köyleri yok edildiği ortamdan sinema da etkilenir.

Filistin sineması için 1948-1967 yılları neredeyse hiç film çekilmediği için "sessizlik dönemi" olarak tanımlanır. Ulusal ve Kişisel anlamda zor bir süreçten geçen Filistinliler soykırım, felaket ve sürgün ile mücadele eder.

Sessizlik döneminde teknik manada yetersiz yaşayan sinemacılar bu alanda çalışmalarını ortaya koymakta güçlük çeker.

Sürgünde yaşamını idame ettirmeye çalışan, bazen yiyecek yemeği bile güçlüğüle bulan insanlar için film üretmek hayal gibidir.



THE TOWER

Film bir mülteci kampında yaşayan genç bir kızın diğer mülteci akrabalarının anlattığı hikayeleri dinlemekle geçmektedir.

Dedesinin babası Sidi çok hastadır buna rağmen baş kahraman olan Wandi'nin okumasını istediği için kendine ilaç almamaktadır. Sidi'nin bahçesi çiçeklerle doludur bu onun için en kıymetli şeylerden biridir. Bir diğer önem verdiği şey ise boynundan hiç çıkarmadığı evinin anahtarıdır.

Dedesi Lutfi sürekli köylerinden bahsetmektedir. Lakin baba ve anne sürekli geçmişi unutturmaya çalışmaktadır.

Lutfi daha küçükken toprakları için savaşmayı göze alır. Yıllarca çabalar uğraşır, fakat topraklarına Yahudiler yerleşmiştir. Güvenlik çok sıkıdır Lutfi amacına ulaşamayınca vazgeçer.

Oradaki genci yaşlısı çucuğu demeden hemen hemen herkes bir yakının ölümüne, sakatlanmasına ya da tutuklanmasına şahit olur.

Wandi fotoğrafları inceler ve önceden herkesin huzurlu, mutlu bir hayatı olduğuna tanık olur.

Wandi 15 Mayıs'ta dedesinin babası Sidi'yi kaybeder. Oysaki Wandi'nin Sidi'ye anlatacağı çok şey vardır. Ona okulunu, arkadaşlarını, başarılarını anlatmak isteyen Wandi'nin bu olanlar içinde ukde kalır.



Kitap Köşemiz



BİR DEĞİRMENDİR BU DÜNYA

Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" adlı eserinden derlediklerimiz ; Köklü medeniyetler kültürlerine bağımlı kalmışlardır. Bizim medeniyetimizde ki değişikliklerle asırlık çınara, yapma çiçek ve bir takım adi aşlar yapılmış gibi oldu. Çocuklarımızı yaşlandığımızda bize baksınlar düşüncesi ile yetiştirmemeliyiz tam aksine onları toplumun geleceği için topluma faydalı insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Geniş aileden çekirdek aileye geçişte de yine çok büyük değişiklikler olduğu kitapta yer alıyor.

Batının doğuya hakim olmasından bahsediliyor yine kitapta. "Eğer batının içinde bulunduğu bu durumlar batının sınırları içerisinde olup bitseydi ve Doğu batının bu kadar güdümünde olmasaydı; eğer Batı böyle delicesine taklit edilmiyor olsaydı bütün bunlar bizi pek az ilgilendirecekti."

Yine bizim kendimize özgü oluşumuz kitapta şöyle ifade edilmiş; "Bizim kendimize Has oluşumuz başkalarınınca kahreden bir kinle izlenir."

Namazdayken Rabbinin huzurunda olmayı hissetmek çok önemli kitapta da bazı çarpıcı ifadeler vardı."Namazda iken namazda olun."

Kalp ve fikir Allah'a yönelecek ki zikir de o olsun... "Namaz kalbin iştiraki nispetinde namaz olmaktadır." Yine namazda, ibadette inançta, tatmine ulaşacak bir bilgi yani kalbin tatmini çok önemli...

"OKU emri anlamını bilmeden okuma olmamalıydı." Yine içerisinde ilim bilmenin önemi ile ilgili çarpıcı cümleler yer alıyor. Kitapta Hz. Ali'nin sözü de dikkatimizi çekti: "Ey Kümey! İlim maldan hayırlıdır çünkü malı sen koruyacaksın fakat ilim seni korur; ilim hakim mal mahkumdur, mal sarf etmekle azalır ilim sarfiyatla çoğalır."

Bazı konularda da insanlığın psikolojisine değinilmiş kitapta. Mesela yapılan barbarlıklar, tarihte yapılan zulümler, bunların temelinde aslında o toplumdaki sevgisizlik, sosyolojik yapılar, ekonomik sistemlerin olduğu dile getirilmiştir...

Yıllar önce bu sorularla başlamış belki bu kitabın hikayesi ve bu kitapta anlatılanlar dünya Müslümanlarının şu andaki durumundan çok farklı değil. Oynanan oyunlar çok değişmemiş ve Müslümanlar bizzat bunu yaşamışlar. Kendine gelmedikleri sürece de anlaşılabilir yaşayacaklar... Batı daima batıdır doğuda daima Doğu yani domatesle patatesin birleşimi olmadığı gibi doğu ile batının birleşmesinden de güzel bir ürün ortaya çıkmaz. Bizler kökleri sağlam temellere dayalı Müslüman bir Türk milletiyiz.

Kitabın arka kapak cümlesi ile bitirmek istiyoruz. Unuttuğumuz ve bulmak istediğimiz köklerimiz nerede? Maddileşen dünyada kişiliğimizin oluştuğu o kaynağa dönebilecek miyiz? Dünya değirmeni bizi öğütmeden evvel bu yolculuğun amacını hatırlayabilecek miyiz?



DİKEN VE KARANFİL

Kitabımız 1967 yılında başlıyor.Siyonistlerin baskılarından 1948 yılında göç eden bir aileyi evin küçük çocuklarından biri anlatıyor.Sürekli bomba sesleri, silah patlamalarıve şehit ailelerini feryatları ile yaşıyorlar.Bir bomba sesi duyuluyor ve sığınaklara giriyorlar,çıkma yeltendiklerinde ise annesinin "Çocuklar dışarıda savaş var,savaş ne demek biliyor musunuz?" diye bağıışıyla vazgeçiyorlar çünkü yaşayabilmek için hayatlarını o küçük sığınağa tıklı kalarak geçirmek zorundalar. Çocukların ağlama sesleri yükseliyor, anneler ise çocuklarını sakinleştirmeye çalışıyorlardı ancak onlarında umutları git gide tükeniyordu, hayatlarını acaba yaşayacakmışız korkusuyla geçirmeye çalışıyorlardı. Babası ve hemen yan evde oturan amcası savaşmaya gittiler,amcasının eşi ve çocukları yanlarında yaşamaya başladılar. Dedeleri için çok endişeleniyorlardı çünkü bir hastalığı vardı ve ne kadar ısrar etselerde sığınağa girmeyi redediyordu.Dedeleri her gün oğullarımdan bir haber gelir umuduyla gidiyor ancak her seferinde eli boş dönüyordu.Hayatlarını böyle devam ettirmeye çalışıyorlardı ancak onların çok güzel bir özelliği vardı ne olursa olsun namazlarından asla vazgeçmiyorlar hatta namazlarına daha sıkı tutunup Allah'a her an dua ediyorlardı.Yapılan işgallere asla boyun eğmiyor halkın kurduğu direniş birlikleri ile birlikte var güçleriyle direniyorlardı.

Günler geçiyor bazen askere giden erkekler dönüyor bazen ise şehit haberleri geliyor ama hala amcası ve babasından bir haber gelmiyordu.Ve bir gün gene dedesi oğullarını aramaya çıkmıştı ancak bu sefer kara haberle döndü amcası şehit olmuştu..yengesinin feryatları hiç susmuyor annesi ile onu sakinleştirmeye çalışıyordu.Şehitler gün geçtikçe artıyordu ama asla direnişten vazgeçmiyorlardı ülkelerini canları pahasına koruyorlar ve ağızlarından şu sözler eksilmiyordu "Canımızla,kanımızla sana fedayız Ey Filistin!".Kampta akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu,bazen bu yasaklar uzatılıyor günler hatta haftalar sürüyordu.Yasağa aniden yakalanan insanlar erzak yetersizliğinden dolayı aç kalıyorlardı.Sonrasında hayatlar tekrardan normale döüyordu çocuklar okullara gidiyor,çalışanlar işe gidiyordu.Eğitiminden vazgeçmeyen abileri Mısır'a okumaya gitmişti tatil geldiğinde ise grup grup memleketlerine aile ziyaretlerine geliyorlardı abilerinin isimlerini gruplarda görünce sevinçen havaya uçuyorlar,evde bir hazırlık başlatıyorlardı.Evin diğer erkek çocukları ise çalışıyorlardı çünkü hayatlarını devam ettirmek için paraya ihtiyaçları vardı.Abileri okulun bitirip mühendis olmuştu çok mutlulardı ama bir anda mutlulukları söndü çünkü abisini tutuklamışlardı anneleri hergün abilerini ziyarete gidiyor ancak göremeden geri dönüyorlardı.Anneleri duaya sığınmıştı çünkü Allah'tan başka kimse onlara yardım edemezdi.Çocuklar okuldan geldikten sonra sokağa çıkma yasağı başlayana kadar sokağa iniyorlardı mutluluk onlar için buydu.Soğuk ve yağmurlu havalarda okula giden çocuklar çok zorluklar çekiyorlar ancak okumaları gerekiyordu.Okumazlar ise tüm hayatlarını İsrail'de çalışarak geçirmek zorunda kalabilirlerdi.Onlar asla umutlarını kaybetmediler..Bu roman otuz bölüm olarak tamamlandı ancak acılar hala bitmedi çünkü işgal hala bitmedi ve umutlarda hala tükenmedi...





BOYKOT

İnsanlık bekledim umut içinde,
Feryat ettim tüm herkese,
Bombalar üzerime yağarken ne hissettin
Boykot yapmadığın zamanda bana mermiyi sen verdin



Küçümsediğin her mesele kan davası
Hakim olamadığın nefsin bir insan canı
Yüreğine işledi mi zulmün tadı
Söyle hala nasıl seçemedin tarafını

MELİKE DOĞAN

NEDEN BOYKOT?

DEFNE EROL
BETÜL KÖSE
10/PA

Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından başlayan İsrail - Hamassavaşı süresince birçok ülkede başvurulan başlıca protesto yöntemlerinden biri boykotlardır. Türkiye de sosyal medya platformları yoluyla paylaşılan ve her gün çoğalan bir marka listesiyle kitleler boykota çağrılıyor.
(<https://www.dogrulukpayi.com/bulten/boykotlar-ne-kadar-etkili>)

Kitlelerin yaşanan olaylar karşısında ilk anda büyük tepkisi ve zamanla gösterilen tepkinin ve konuya hassasiyetin azalması sık karşılaşılan bir durum. Boykot un süresi uzadıkça devam ettirilmesi zorlaşır. Boykot un etkisinin uzun soluklu ve derin olması için planlı olması, tüm olası sonuçların başlangıçta gözden geçirilmesi ve planların baştan yapılması gerekir.
(<https://www.hurriyet.com>)

Boykot bireyin ve sivil toplumun sorumluluk alanının etki alanı kadar pratik halidir. 'Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin, şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir'. Hadisinin bireye ve sivil topluma yüklediği mutlak ve en pasif bir mesuliyettir. Boykot dik ve namuslu durmanın başka bir biçimidir. Zulme ve zalime karşı açılmış sivil ve meşru bir cephe. Boykot düşmanın en çok tamah ettiği yerden vurmaktır. Son yüzyılda dünya emperyalizmi yeryüzünde kurduğu devletleri ve toplumları tüketmeye adeta mecbur kaldığı, ekonomik ağ sistem sayesinde sömürüsüne çok rahat devam etmektedir
(<https://www.inzardergisi.com>)

--Neden yapılır?--

-Toplumsal nedenler: Bir ürün, marka veya hizmetin toplumun değerleriyle çeliştiği düşünüldüğünde bu ürün veya markaya karşı bir boykot çağrısı yapılabilir

-Politik nedenler: Bir ülkenin politikalarına veya bir kurumun politikalarına karşı duyulan memnuniyetsizlik, boykot çağrılarını tetikleyebilir.

-Ekonomik nedenler: Bir şirketin iş etiği, çalışan hakları gibi konulardaki uygulamalarına karşı tepki olarak boykotlar düzenlenebilir.

-Ekonomik etmenler: Boykotlar hedeflenen şirketin veya sektörün gelirinde düşüşe neden olabilir. Tüketicilerin belirli bir ürünü veya markayı boykot etmeleri şirketin satışlarını azaltabilir ve bu da finansal kayıplara yol açabilir.

-Toplumsal ve politik etmenler: Boykotlar, toplumsal değişiklikleri etkileyebilir. Halkın bir konuda birleşmesi ve sesini duyurması, politik değişikliklere yol açabilir.

-Marka itibarı: Tüketicilerin bir markayı boykot etmesi, o markanın uzun vadeli sadakatini kaybetmesine neden olabilir

NEDEN BOYKOT YAPMALIYIZ?

Boykot yapmak savaşa ya da olumsuz bir duruma karşı olduğumuzu gösterir. Bir kişi diğer kişiyi etkiler diğer kişi çevresindekileri yani toplumu etkiler. Toplum olarak bir refleks edinmiş oluruz. Tepki göstermiş oluruz. İnsanlarda şu düşünce var benim boykot yapmamla ne değişebilir ki çok şey değişir eğer sen boykot yaparsan onlara karşı olduğunu gösterirsin. Boykot sayesinde bir çok marka satış yapmak için markalarının isimlerini değiştirdiler yani o markalardan satın almasam aç, açıkta mı kalacağım? Hayır, yarınları da düşünmeliyiz. Orada ki insanlar vahşice katlediliyor. Hem Müslüman hem de insan olarak bu vahşete sessiz kalamayız. Suçsuz insanlar orada ki zulme katlanıyorlar. Filistinliler sabaha bomba sesiyle uyanıyorlar şükretmeliyiz halimize. İhtiyaçları mı karşılayabiliyor, temiz, sıcak bir evimiz var, ailemiz var, hastalandığımızda hastanemiz, görüşmek için arkadaşlarımız, eğitim hayatımız, hayallerimizi süsleyen meslekler ya da üniversiteler var. Bir düşünsenize sevdiğiniz kişi kefen içinde kucağınızda. Onlarca kefeni olmayan insanlarda var orada aileleri cesetlerini bile bulamıyorlar. Hani böyle bize ne olacak ya, Filistin'den bize ne diyorlar ya senin ülkende bomba, silah sesleri duyulduğu zaman aynı şeyleri söyleyebilecekler mi? Boykot ürünleri kullanmak yerine alternatif ürünler kullanabiliriz. Filistinli kardeşlerimizin yanında maddi ve manevi olarak. Tüm desteklerimizi ileterek onların yanında olmalıyız. Bu savaşta Müslümanların saflarını belli etmeleri önemli. BOYKOTA DEVAM BİR GÜNLÜK DEĞİL SÜREKLİ BOYKOT.



DEFNE EROL
BETÜL KÖSE
10/PA

BOYKOT İŞE YARADI MI?

*Siyonist katil devlet İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları nedeniyle Türkiye'de boykot listesine alınan 'fast food' zinciri Burger King, elindeki kanı temizlemek adına isim değişikliğine gitti.

Markanın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarda ve X hesabında Burger King'in Türkiye'deki ismini 'Börgır' olarak değiştirdiği görüldü. Boykotlar karşısında geri adım atarak adını, Türkçede okunduğu gibi 'Börgır' olarak değiştirerek kendisini 'samimi' göstermeye çalışan firma, bu hamlesine bahane de hazırladı.

*Algida, kendisini aklamak için yeni bir oyuna başvurmuş, marketlere yerleştirdiği dolap ve dondurma paketlerinde logoya yer vermediği belirlenmiştir. Algida'nın dolap ve dondurmalar üzerinde yalnızca "Meşhur dövme dondurma", "Maraş dövme dondurma", "Sade kol dondurma" ibarelerini kullandığı görülmüştür.

*Türkiye'deki boykotlardan etkilenerek 'soykırım destekçisi' kimliklerinden kurtulmak isteyen bir diğer marka olan Coca-Cola da Burger King gibi 'kültürel uyum' girişiminde bulunmuştur. İşgalci İsrail'in ve Filistinlilere yönelik soykırımın destekçisi Coca-Cola, Türkiye'de satışa sunduğu kola kutularının üzerine "Esra'nın emeği", "Hande'nin emeği" gibi ibareler ekleyerek Türkiye'deki kültürel yapıya uyum sağlamaya çalışmış ve katliamların kanının bulaştığı adını temizlemeye çalışmıştı.

-Genel resme bakacak olursak boykot, şirketleri az ya da çok etkiledi. Hem hisse fiyatları hem de satışlar temel alındığında boykot sürecinde en çok etkilenen şirketin Starbucks olduğu söylenebilir. Görece daha yeni bir şirket olması ve boykot sürecinde daha açık bir hedef haline gelmesi bunun sebepleri arasında sayılabilir. Zaten CEO Narasimhan'ın açıklamaları da kendince bu yanılığın hedef alıyor.Öte yandan Coca-Coca ya da Procter & Gamble gibi şirketler daha çok satışları üzerinden boykottan etkilendi. Tahminen daha eski ve daha uzun yıllardır borsada olan şirketler bu süreçten daha az zarar almıştır. Ayrıca bu denli büyük şirketlerin satışlarını düşürmek gerçekten zordur. Ancak satışlarındaki artışın düşürülmesi, en azından durması bile büyük bir başarı olarak addedilebilir-

-Dikkate değer bir husus da maalesef şu ki kamuoyunun Gazze'de yaşananlara duyarlılığı azaldıkça boykotun etkisi de azalıyor. Özellikle Pepsi Co. ve McDonald's'ın 2024 yılı ilk çeyreği için satışlarının tekrar geçen yıl seviyelerine ulaşması mümkün görünüyor-



DEFNE EROL
BETÜL KÖSE
10/PA

Filistin Playlist

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



di abdaebah



y ,y ,ş ,v , ,ğ
, ,ü , H,ş 6
L ,
L
, Ç , ,
, ,
L,v , , L
, ,ğ , ,
, , L

HELAL RIZIK VE BOYKOT

Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala“Ey peygamberler! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin.”(Müminun Suresi 51), “ Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi olanlarından yiyin.”(Bakara Suresi 172) buyuruyor. Helal ve haram sınırına riayet etmek özellikle gıdalar konusunda ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü yediğimiz gıdalar zihnimizi, algılarımızı, dikkatimizi, hissiyatımızı, davranışımızı ve ibadetlerimizi etkiler. Bugün dünyada sayısız kötülük işlenirken hiçbir şey yokmuş gibi hayatımıza devam etmemiz bu yüzden. Akşam haberlerini izlerken sayısız cinayetler, suçlar işlenirken çayı yudumlayabilmemizde hissiyatımızı kaybettiğimiz için..



Yahudilerin, İslam karşıtı kitlelerin ürettiği ürünler incelendiğinde, insan sağlığına pek çok zararını sayabiliriz. Örneğin kullandığımız diş macununun ki florürün unutkanlığa sebep olduğunu, kimyasallarla dolu olan temizlik ürünlerinin cilt hastalıklarına hatta cilt kanserlerine kadar etki ettiğini, tekstil ürünlerindeki polyester karışımların fitratlara etki ettiğini hepimiz gözlemliyoruz.

Tarihinin başlangıcından beri Müslümanlara düşman olan bu zihniyetler sizce ürettikleri ürünlerle gerçekten bizim sağlığımızı mı düşünüyorlar? Kendilerine vaad edilmiş topraklar olarak sınır çizdikleri Türkiye'nin yarısını içine alan hatıralar yapan, bunu dasokakların duvarlarına asan Yahudiler sizce bizi ne kadar seviyor? Ürettiği kahveyle, çikolatayla bizim mutluluğumuzu mu istiyor yoksa bizi duyarsızlaştırmak mı istiyor? Ankara'yı da içine alan bir haritaya ulaşmak isteyen Yahudiler Türkleri çok mu seviyor? Açıkça ülkemize rest çeken, meydan okuyan Yahudilerin ürünlerini kullanan kişiye nasıl vatanperver diyebiliriz? Bu topraklar üzerinde yaşayan 85 milyon insan Türktür, bu ülke için en iyisini yapmak durumundadır. Asıl vatanseverlik, vatanın geleceği için tam bağımsızlığı için destek olmak, mücadele etmektir. “Vatan sevgisi imandandır.” der Rasulullah Efendimiz. Boykot ettiğimizde hem ülke ekonomimize destek vermiş oluruz hem de tam bağımsız bir ülke için ilerlemeler kaydederiz. Özellikle boykot ürünleri alan, yabancı sermaye tercih eden kişiler bu ilerlemeye ket vurduklarını bilsinler. Bir ülkenin bağımsızlığı sadece sınırlarıyla, bayrağıyla, marşı ile değil aynı zamanda güçlü ekonomisine de bağlıdır.

Bir gün bu zulüm bitecek elbet. Filistin hak ettiği özgürlüğe kavuşacak ve Müslümanlar galip gelecek Allah'ın izniyle. Bugün boykot karşısında dik duruşumuz nasılsa yarın da aynı duruşta tavırda olmalıyız.

Yapılan bu zulme asla destek olmayalım, sofralarımızdaki helal rızıklara çocuk kanı bulaştırmayalım..

EMİNE OĞUZ

BİR GÜN DEĞİL HER GÜN BOYKOT



GIDA

Bazı Gıda Şirketleri: Eti, Torku, Şölen, Tat, Aytaç, Tadım, Züber, Afia, Bifa, Elvan, Saadet, Saray, Tukaş, Dimes...

Genel Gıda: Arifoğlu, Aynes, Biryag, Bizim, Harras, Çokça, Tukaş, Beбето, Bolçi, Aldiva, Simbat, Burcu, Biscolata, Sarelle, Tadelle, Mabel, TerraPizaa, Bağdat, NO Şunga, Nzar, Cosby, Bay Balon, Toybox...

Cips ve Dondurma: Cipso, Chips Master, Çrezos, Party, Patito, Cipsaş, Alpedo, Golf...

İçecek: Çaykur, Doğuş, Altınbaşak, Beta Tea, Akzer, Akfa, Efor, Didi, Bek Çay, Saray Kahve, Osso, ColombiaCoffe, MamoodCoffee, CafeCrown, Arabıca, Kahve Sepeti, Mahbuba, Zambo, Hmidiye, Beysu, Akdağ, Fuska, Abant, Özkaynak, Muratsu, Mila, Sütaş, Pınar, Cicibeb, Sek, Teksüt, Kebir, Eker, Halk, Yörükoğlu, Kızılay, Avşar, Sarıkız, Freşa, Kınık, Kardelen, Aroma, Uludağ, Torku, Tame, Juss, Superfresh, Göknur, Aynes...

Market Zinciri: Mahalle Bakkalı, Halal Dünya Marketleri, Türkiye Tarım Kredi Kooeratifleri, Bim...

TEMİZLİK

Temizlik Malzemeleri: Naturalive, ABC, Duru, Bingo, Peros, Ersağ, Mio, HES, Boron, Maranki, Viking, Mintax, Dalin, Biobellinda, ACT, GreenClean, Doa, Vatan, Titiz, Yetiş, Bor LİNE, Mintax, PorÇöz, Klorak, Feradisin, Detan, Bion, Entox, Mintax, Gülefşan, Glisten...

Sabun ve Şampuan: Turmepa, Safia, Fax, Agorta, Dalan, Otacı, Duru, Dermokil, Activex, Eyup Sabri Tuncer, Naturalive, Bioblas, Bioxın, DermaDolin, DrC. Tuna, Maranki, Nawy Blue, UniBaby, Feradisin, Fresh White, DK Dent, Zubio...

BİR GÜN DEĞİL HER GÜN BOYKOT



Kişisel Bakım ve Şampuan:Arko Nem, Golden Rose, Dermokil, Bioder, Arko, Privacy, Emotion, Mentor, Caldion, Equal, Lagler,Naturex,Molfix, Pine Smart, Sleepy, EvyBaby, Molpet, BabyTurco...

E- Ticaret, Web Siteleri ve Elektronik Aletler:PttAvm, Çiçek Sepeti, Hepsiburada, Vatan Computer, Teknosa, Sahibinden, İdefix, Evmur, Tabii, Bionluk, Neredekal.com, Bip, Simitsi, Euam, Vuhuv, Arçelik, Altus, Beko, Uğur, Kumtel, Sinbo, Fakir, Fontom, Arnica, Syrox, Sunix, Arzum, Karaca, Grundıg, Dıjıtsu, Raks, Simfer, Ufo, Powertec, Goldmaster...

Telefon, Bilgisayar ve Araba:General Mobile, Casper, Reeder, Hiking, Monster,GameGraj, Technopocy, Hometech, Togg, Very, Amperino, RKS, BMC, Otokar, Kuba, Tümosan, Başak...

KURULUŞLAR

Petrol Ofisi: Apet, Sunpet, Türkiye Petrolleri, Bpet, Moil, Aytemiz, Milangaz, Kadoil, Energy, Alpet...

Bankacılık: Kuvettürk, Ziraat bankası, Halkbank, Vakıf Bank, Akbank, Türkiye İş Bankası...

Giyim-Tekstil:Aker, Altınyıldız, Beymen, Boyner, Colin's, Çetin kaya, Damat, David Ginola, Daynax, Defacto, Derimod, Oesa, D'S damat, Haşema, İpekyol, Jakamen, Jimmy Key, Kardem, Kiğılı, Kip, Kom, Koton, LC Waikiki, Lescon, LİG, LittleBig, LumberJack, LTB,Polaris, Süvari, Sarar, Mavi,Zeyrek...

ANNE OCUK

Bir el anne kurtar! Diyordu yer altından.
Adım başı bomba, her adım bir can.
Evladımın son isteęinin yükünü,
atamadım sırtımdan.
Geçiremedim o geceleri, yavrumun
sesini duymadan.

Kolay mı geliyor sana, yaşadıklarım
Ben de bir anne, bir babayım.
Evladım ölürken karşımda,
Aęlamak bile, zor geliyor bana.

Bir bomba düşer Gazze'ye,
Masum çocuklar kundakta yürekleri
nur içinde,
Duasız verildi kaç can acımasız orduya,
Çırpındılar beşikte aç karınlarına...

MELİKE DOęAN
II/B

Dilek 23

DİLE KOLAY

Bir çocuk elinde oyuncak,
Kuru ekmek bile yok karınları aç,
Belki annesi yok, belki babası,
Savaşın tam ortasında oyun oynayacak.

Gazze yıkık , Gazze harap,
İnsanlar ölüyor, karınları aç ,
Bir Müslüman devlet daha yıkılacak ,
Tüm Müslümanlara yardım et yarab.

Zordur kendi ülkeni terketmek,
Gözünün önünde aileni kaybetmek,
Babanı bilerek ölüme göndermek,
Ama dile kolaydır söylemek .

HAYRUNNİSA ÖZTÜRK

9/A

BİZİM FARKIMIZ

Aynı kanda olan gençleriz
Soyumuzdandır asaletimiz
Yaradandan gelir cesaretimiz
Güç verir bize inancımız

Siz kan akıtmaya gelirsiniz
Biz kan dökmeye koşarken
Siz ölüm deyince titrersiniz
Biz şehitlik uğruna savaşırken

Siz leş olup unutulursunuz
Biz minnet dolu kalplerdeyiz
Siz hayaller ile yaşarken
Yeri göğü inletir bizim şanımız
Siz yok olup giderken
Dört bir yanda duyulur bizim sesimiz

DİLARA İMANCI

9/PB

Ey DÜNYA

Ey sessiz dünya ! Nereye bakarsın ?
Vicdanın yitip gitmiş nasıl uyursun ?
Adaleti EY DÜNYA

Kaybeder, merhameti unutursun
Sessiz kalırsan zulme ortak olursun

Ey insanlık ! Ne zaman uyanacaksın ?
Zulme boyun eğmekten ne zaman
vazgeçeceksin?
Susmayı bırakıp acıları ne zaman göreceksin?
Mazlumun sesine ne zaman yetişeceksin?

Ey insanlık ! Bu zulüm senin suçundur
Kaynolan hayallerin bedelini nasıl
ödeyeceksin ?
Masumların acı çığlıkları her gün büyürken
Söyle ne zaman ne zaman konuşacaksın

Ey dünya ! Bu sessizliği ne zaman
bırakacaksın ?
Mazlumların hakları için ne zaman
savaşacaksın ?
Bu acıları görüp susacak mısın ?
Bu soykırımı ne zaman sonlandıracaksın ?

Ey insanlık ! Sana haykırıyorum
Adaletsizliğe göz mü yumacaksın ?
Bir çığlık var duymayacak mısın ?
Bu haksızlığı ne zaman sonlandıracaksın ?

Büşra Alan 10-PA



Masumiyetin Sessiz ıđlıđı

Gök karardı sessizlik çöktü
Masum yürekler korkuya büründü
Çocuklar ölürken hayaller söküldü
Gözyaşları toprađa, sessizce döküldü

Büyür karanlık göğü deler zulüm
Çocuklar düşer yere oyunları ölüm
Gözlerinde korku elleri titrek
Küçücük bedenlerde devasa bir yürek

Dualarla bekler sabahı anneler
Sessizce yutar ahını babalar
Bir damla suya hasret topraklar
Gözyaşlarıyla sulanır umutlar

Gökyüzü ateş rengiyle kavrulur
Şehir taşla küllerle savrulur
Kırık oyuncaklar sessiz çıđlıklar
Uykusuz gecelerde kaybolan yıllar

Ninniler susmuş kurşunlar konuşur
Masumiyetin sesi çıđlıkla bođulur
Kırık oyuncaklar boş salıncaklar
Her bir yıkıntıda saklı binlerce hatıralar

Büşra Alan 10-PA

GAZZE VE ÇOCUK

Çiçek kokusu değil kan kokusu var
semalarda

Çılgınlarla çınıyor gazzenin sokakları
Bir ananın feryadına tanık oluyor
göçmen kuşlar

Allah'ım kurtar zalimlerden vatanımı

Gazzeliler gülmeye, mutluluğa hasret
Çünkü kapladı her yerini derin bir kasvet
Sabredin! Allah dur diyecektir elbet
Gazze'nin çocukları oldu dünyaya ibret

Zalimler zulm ediyorgazzelilere
Çocuklar açlıktan ölüyor gün geçtikçe
Katliamlar çoğalıyor yüzlerce binlerce
Buna artık soykırım diyor her ülke

Bombaların altında ölüm korkusuyla
Yaşam savaşı veriyor göçük altlarında
Yüreğinde Kimsesizliğin acısıyla
Dimdik ayakta gazze'nin çocukları

SEVGİ SÖNMEZ

10/PA

GAZZE'DE KADIN OLMAK

İnsanlığın yok edildiği bir yerde yani Gazze'de kadın olmak...Gözler önünde veya kapalı kapılar ardında türlü türlü işkenceler görürken bile ailesini düşünmek..Kendi karnı açken çocukları için iki parça ekmeğin peşinde koşmak demek..Bazende yaşlı anne ve babası için mücadele etmek demek..Çünkü kadınlardır bir toplumu düzene koyan,kadınlardır toplumun huzurunu sağlayan,kadınların ümidi kesilirse ailelerinin ümidi kesilir,kadınların ümidi kesilirse bütün insanlığın ümidi kesilir...

Yıllar önce başlayan bir soykırım ve devamında çocuk,kadın,bebek,yaşlı dinlemeden hayattan koparılan güzel kalpli insanlar.Kadınlar çocuklarını,ailelerini,anne ve babalarını korumaya çalışırken yok ediliyorlar.Gazze'de kadın olarak geride kalmakta zor,gitmekte..Geride kalırsan yüreğin acıyor anneni,babanı akrabalarını,bir anne isen çocuklarını kaybediyorsun.Gidersen de çok zor çünkü bu seferde bensiz nasıl kendilerini koruyacaklar,kim doyuracak onları diye düşünüyorsun..ancak Dünya Gazze'ye gözlerini kapattı Gazze'de her saatte iki kadın ,hergün en az 50 kadın öldürülürken narin varlıklar diye tanıttığımız kadınlar tek tek can verirken Dünya onlara gözlerini kapattı...

4 sayılı Cenevre sözleşmesi ve Cenevre sözleşmelerine ek 1 numaralı protokol hükümlerine göre, kadınların özel korunması gerekmektedir. Hamile kadınların tedavilerini yürüten hastaneler ve sağlık personeli hiçbir şekilde saldırıya uğratılmamalıdır. Tarafların on beş yaş altındaki çocukların veya hamile kadınların ihtiyaçlarının serbestçe geçişine müsaade etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak zalim İsrail bu sözleşmeye uymamakla birlikte kadınlara her türlü işkenceyi yapıyor. Bazen henüz hayatının baharında olan genç kızlar, bazen de neşesini kaybetmemiş kadınlar bu işkenceye maruz kalıyorlar. Gazze'deki kadınlar bu durumlar arasında bir yandan hayatlarını devam ettirmeye çalışırken açlık,susuzluk,belli imkan ve şartlara yetişememe gibi durumlarla karşılaşılıyorlar.Aynı zamanda çocukları da bu tür sorunlarada maruz kaldığı için anneler çocuklarının bakımını çok zor şartlar altında yapıyorlar.Gazze'li bir kadın kapalı kapılar altında İsrail askerleri tarafından cinsel tacize maruz kalırken benim çocuklarımı kim doyuracak,anneme kim bakacak diye düşünüyor.Eşleri ölen veya kimsesiz kalan kadınlar derme çatma binalarda barınıp,çocuklarını korumaya çalışıyorlar.Ancak bir gün geliyor ve o korunduklarını düşündüklerini,içlerinde bir umut doğmasını sağlayan o bina bir anda bombalanıyor...Ve geriye kalan tek şey piknik tüpünde yaptıkları bir avuç çorbanın döküntüleri diğer herşey paramparça oluyor...Ancak kadın son nefesine kadar ailesini düşünüyor gözlerine sonsuzluk perdesi inene kadar çocuklarını gözetliyor.İşte bu toplumun düzenini sağlayan kadın,işte bu anne olmak,işte bu yaşlı anne,babana evlat olmak,İŞTE BU KADIN OLMAK...

Bir anne neden sürekli çocukları için korkmak zorunda?Neden evinin bahçesinde mutluluk saçarak koşan çocuklarını izlemek yerine bombalarla parçalara ayrılan çocuklarının uzuvlarını izlemek zorunda?Peki Gazze hapisanesinde olanlar,kadın mahkumlar her gün taciz ediliyor , her türlü kötü muameleye maruz kalıyor, aç, susuz ve kıyafetsiz bile bırakılıyorlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gözetimindeki kadın ve kız çocuklarının,İsrail ordusunun erkek personeli tarafından çıırılçıplak soyulmak ve üzerlerinin aranması gibi birçok cinsel tacize ve tecavüze maruz bırakıldıklarını bildirdi...

Peki biz hala neden susuyoruz,neden kendi ülkemizde ölen güzel kadınlarımızın öldürülmesine verdiğimiz tepkiyi Gazze'deki kadınlara vermiyoruz bizim insanlığımız kendi ülkemize mi sadece BİZ SUSMAYALIM Kİ İNSANLIK ÖLMESİN,BİZ SUSMAYALIM Kİ KADINLARIMIZ DAHA FAZLA ZARAR GÖRMESİN...

Zeynep Torun



“Gazze'deki kadınlar,barış için dua ettiklerini ancak barış olmayacaksa da uykularında kollarında çocuklarıyla hızlı bir şekilde ölmek için dua ettiklerini anlatıyorlar.Dünyanın herhangi bir yerinde bir annenin bu şekilde dua etmek zorunda kalması hepimizi utandırmalı”

BM KADIN BİRİMİ İCRA
DİREKTÖRÜ

Kadın Olmak



TEK İSTEĞİM

Gözlerine yağmur yağmış,
Nedir bu yaşlar
Can kardeşi savaşta
Türkiye nasıl ağlamasın dostlar

Mazlumun ahı nedir
Nedir bu cafa
Gök rengi mavi değil,
Simsiyah bundan sonra.



Can dediğin korunur,
Verilmez zarar,
Katlettiğin canların hesabı sorulacak,
Sanma ki yanına kalacak.

Burada çimler yeşil,orada kan kırmızı,
Karanlık afakım ,sinem sefil,
Çehrem olmuş akıncı,kararlı içim ,
Tek isteğim özgürlüğün filistin.

NESLİHAN TUANA ALTUN
9/PB

